

Kerkblad voor het Noorden

Orgaan voor de christelijke gereformeerde kerken

13 september 2024 | Nummer 37 - 38



4

Jannet Horselenberg

**Kinderen meenemen
in de kerk en hun geloof**

En verder:

27 Gebed
Startzondag

28 Het convent en
de synode
Kerkelijke leven

Commentaar

Laatste en eerste

Dit is mijn zesenvestigste en laatste commentaar voor dit mooie *Kerkblad voor het Noorden*. Na bijna tien jaar in de redactie stop ik ermee. En eerlijk gezegd had ik tien jaar geleden niet gedacht dat dit kerkblad nog zou bestaan. Want er zijn nogal wat kerkbladen ter ziele gegaan. Maar we staan nog steeds stevig! En een paar weken geleden is het kerkblad weer in een nieuw jasje gestoken. Een nieuwe drukker een nieuw formaat (terug bij het oude). Zo zijn we weer *up-to-date*. Hopelijk bent u er blij mee.

Commentaar geven is voor de meeste dominees geen probleem. En toch is het altijd weer zoeken naar een goed onderwerp. Om *up-to-date* te zijn en iets zinnigs te schrijven. Het is gemakkelijk om steeds weer terug te komen op je stokpaardjes en je vaste onderwerpen. En dat moet je zien te voorkomen.

Soms heb je een mooie aanleiding om iets te schrijven. Dan hoeft je niet op zoek – dan wordt het onderwerp je zomaar gegeven. Deze laatste keer dat ik een commentaar mag schrijven is dat aan de orde. Dit is namelijk het eerste nummer van het nieuwe seizoen, het zogenaamde startnummer.

September is wat dat betreft de maand van een nieuw begin. De scholen beginnen weer, de herfst staat voor de deur en daarmee start ook het kerkelijk seizoen. Met een startzondag, eerste catechisaties, een jaarthema, wat dan ook. Op die manier krijgen we zicht op de voortgang van het koninkrijk. Want steeds opnieuw is er ruimte voor een nieuwe start. En tegelijkertijd gaat alles door. Het werk in de kerk heeft rust in de zomer, maar het start ook weer op in de vroege herfst.

God gaat door – Hij is de eerste en de laatste. En op alle momenten daar tussenin is Hij aanwezig. Dat is de kern van wat de kerk is – een vooruitgeschoven post van het Koninkrijk van God. En wie zich met die kerk van Christus verbonden weet, mag iets zien van dat Koninkrijk. Niet altijd – want ook in de kerk gaat het lang niet altijd naar de bedoeling van onze Heer en Heiland. En wat zijn er veel gemeenten waar er iets aan de hand is – onrust, discussie, ruzie soms zelfs.

Maar we worden er ook steeds weer stil van als we zien dat God toch doorgaat – ondanks alles wat wij mensen bedenken of doen. Daar mogen we ons op richten. En als we zo biddend op God gericht zijn, mogen we erop vertrouwen dat Hij zijn zegen geeft. Waar dat gebeurt – daar gaan we een goed seizoen tegemoet. Gods zegen gewenst!

Wouter Moolhuizen, Hoogeveen

Colofon

Uitgave Stichting Kerkblad voor het Noorden, ISSN 1384-3303, p/a Albatrosstraat C11, 9663 PV Nieuwe Pekela,
Hoofdredacteur dr. J. van 't Spijker, Noorddreef 48, 7908 VC Hoogeveen, tel. 06 38136891, janvantspijker@outlook.com

Eindredacteur: dr. D.J. Steensma, djsteensma@knid.nl, tel. 0511 473777
Redactiesecretaris drs. J.R. Bulten, Albatrosstraat C11, 9663 PV Nieuwe Pekela, predikant@cgkpekela.nl, tel. 06 14618260. Zie de website voor de namen van de overige redactieleden.
Persberichten, kerknieuws, agenda e.d. dienen uiterlijk op maandag van de even weken binnen te zijn op: info@kerkbladvoorhetnoorden.nl
Lezerspodium reacties op artikelen (max. 250

woorden) zenden aan de hoofdredacteur.
Drukwerk Drukkerij AMV B.V, Kauwenhoven 5, 6741 PW Lunteren, info@drukkerij-amv.nl, tel. 0318 484074.
Bezorgdag donderdag, vrijdag of zaterdag van de even weken, via PostNL.
Abonnementen en adreswijzigingen Adres- en abonnementswijzigingen kunt u bij voorkeur per e-mail doorgeven via: administratie@kerkbladvoorhetnoorden.nl. Indien niet mogelijk kunt u wijzigingen telefonisch doorgeven, tel. 06 23657926.

Belofte voor nieuw seizoen

'En zie, Ik ben met u al de dagen'

Mattheüs 28:20a

Met deze heerlijke belofte voor Zijn discipelen sluit Jezus Zijn zendingsbevel af. De Heere is nabij, Hij laat ons niet alleen.

Bij deze woorden staan we stil aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen waarbij in veel kerken binnenkort een startzondag georganiseerd zal worden. De naam startzondag kan verwarring geven. Alsof we ons geloofsleven even achter ons hebben gelaten en opnieuw opstarten. Er ligt een periode van weinig kerkelijke activiteiten achter ons. Dit heeft misschien tot gevolg gehad dat de betrokkenheid minder was. Even vakantie van de kerk en het kerkelijke leven.

Dan raken de woorden van Jezus wanneer Hij zegt: 'En zie, Ik ben met u al de dagen.' De Heere is in de afgelopen tijd niet de grote afwezige geweest terwijl wij dat misschien wel waren. Hij heeft geen vakantie genomen van Zijn Kerk. Hij was nabij. Dat kan ons aan de ene kant beschaamd maken. Waar was ik de afgelopen tijd? Hoe heb ik mijn tijd besteed in het dienen van de Heere? Aan de andere kant geven Jezus' woorden troost. Al was ik ontrouw, Hij is trouw gebleven. Hij heeft ons niet verlaten en zal ons ook niet verlaten.

Wanneer de discipelen de wereld worden ingezonden om de volken te onderwijzen en hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, en hen te leren alles wat de Heere geboden heeft en in gehoorzaamheid hieraan te leven, belooft Jezus met hen te zijn. Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen waarin het evangelie weer mag klinken, de sacramenten gehouden worden. Waar onderwijs gegeven mag worden en wij in gehoorzaamheid tot eer van God mogen leven, kunnen ook wij niet zonder die belofte: 'En zie, Ik ben met u al de dagen.' Laten wij aan het begin van een nieuw seizoen met Mozes zeggen: 'Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken.'

'Heere, wilt U ook ons niet verlaten? Het is Uw Kerk. Wees toch ook met ons al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Amen.'

M.J. van Keulen, Drogeham



Klachten bezorging Bezorgklachten kunt u per e-mail doorgeven via administratie@kerkbladvoorhetnoorden.nl. Indien dat voor u niet mogelijk is kunt u bezorgklachten telefonisch melden via tel. 06 23657926.

Opzeggingen

Opzeggingen uiterlijk een maand voor het einde van de lopende betaalperiode.

Abonnementsprijs

€ 84,95 per jaar of € 45,00 per halfjaar.

Voor vragen over betalingen kunt u mailen

naar financien@kerkbladvoorhetnoorden.nl.

Website www.kerkbladvoorhetnoorden.nl

Advertenties Drukkerij AMV,

Theo van den Brink, info@drukkerij-amv.nl of 0318 484074.

Familieberichten

familieberichten@kerkbladvoorhetnoorden.nl

Coverfoto: Jilmer Postma

Kopij en uitgavedatum

De volgende uitgave verschijnt rond 27 september. Persberichten, kerknieuws, agenda e.d. uiterlijk maandag 16 september aanleveren op info@kerkbladvoorhetnoorden.nl. De kopij voor gemeentenuws van plaatselijke kerken dient uiterlijk maandag 23 september 8.00 uur binnen te zijn bij Drukkerij AMV B.V. De e-mailadressen voor inzending van kopij voor de vier classes zijn: [groningen@kerkbladvoorhetnoorden.nl](mailto: groningen@kerkbladvoorhetnoorden.nl) leeuwarden@kerkbladvoorhetnoorden.nl hoogeveen@kerkbladvoorhetnoorden.nl [zwolle@kerkbladvoorhetnoorden.nl](mailto: zwolle@kerkbladvoorhetnoorden.nl)

'De vragen die zij hebben, heb ik zelf ook gehad'

Ze heeft de vermoeidheid nog in het hoofd en de benen na een jeugdweekend van de kerk: Jannet Horselenberg (40) uit Drachten doet al bijna vijftien jaar activiteiten voor kinderen en jongeren van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Eben Haëzer in Drachten. De laatste tien jaar is ze betrokken bij de zondagsschool.

'Steeds schoof ik een leeftijdscategorie op in het vrijwilligerswerk voor kinderen,' zegt Horselenberg. Wat begon bij de oppasdienst tijdens de kerkdienst werd vervolgens meehelpen bij de zondagsschool van de Schatgravers (4-7 jaar), de Padvinders (7-9 jaar) en nu de Wegwijzers (9-11 jaar).

Bij CGK Drachten hebben ze nog de luxe van leeftijdsgerichte groepen. 'Helaas dunt het wel snel uit. Toen ik begon bij de Schatgravers hadden we nog zo'n vijftien kinderen per groep. Nu hebben we er zes/zeven.' Horselenberg ziet niet alleen dat de aanwas stinkt, maar ook dat de gezinnen die zich wel melden kleiner zijn.

Zelf kan ze zich geen betere groep wensen om mee te werken dan de jeugd.

Zelf heeft Horselenberg samen met haar man drie kinderen: twee dochters van 16 en 12 jaar oud en een zoon van 10 jaar. Haar jongste zit nu bij haar op de zondagsschool. Haar oudste twee volgen catechisatie. 'Mijn oudste dochter helpt mee bij de oppas van de kleintjes. Dat wilde ze graag.'

Zo geeft Jannet ongemerkt het goede voorbeeld. 'Ik stel het misschien wat zwart-wit, maar ik vind wel dat als je je aansluit bij een vereniging, organisatie of kerk



Foto: Jilmer Postma

dat je je daarvoor ook moet inzetten.' Zelf kan ze zich geen betere groep wensen om mee te werken dan de jeugd. 'Zij zijn onze toekomst.'

Liedje zingen

Naast haar werk voor de zondagsschool doet Horselenberg ook activiteiten met jongeren van 16 jaar en ouder. Dat vraagt om een andere begeleiding dan de kinderen van 10/11 jaar oud. 'Met de jonge kinderen praten we ook over de Bijbel, maar het is nog heel speels.' Na een rondje 'hoe gaat het?' mogen de kinderen een liedje kiezen die ze samen zingen. 'Om de boel los te maken, zet ik vaak YouTube aan.'

Daarna pakken de kinderen een Bijbel en lezen een tekst voor. 'Dat is vaak al een leermoment, want niet alle kinderen hebben nog een papieren Bijbel. Er gebeurt ook veel online.' Horselenberg bereidt thuis een



De Christelijke Gereformeerde Kerk Drachten

activiteit voor. 'We werken met de methode *Vertel het maar*. We volgen die methode niet op de voet, maar maken daar keuzes in.'

Als de kerkdienst bijna afgerond is, steekt de koster zijn hoofd even om de hoek. 'Dan weten wij dat we kunnen afronden.' Ze is blij als de kinderen vanuit de Zondagsschool iets meenemen naar huis. 'Maar eigenlijk vind ik de onderlinge band en betrokkenheid ook heel belangrijk.'

Want dat is vaak wat ze bij kinderen, maar zeker bij jongeren merkt: de behoefte om ergens bij te horen. 'Zo'n nachtje weg als afgelopen weekend draagt daar aan bij. De jongeren wilden graag een dropping. Dat hebben we georganiseerd. Het nachtje daarna was kort, maar de band is sterker geworden. Dat is waar we het voor doen.'

Mooi van het werken met jongeren vindt Horselenberg vooral de gesprekken. 'De vragen van jongeren zijn herkenbaar. "Wat geloof ik echt?", of "Er is zoveel leed in de wereld, waarom doet God daar niets aan?". Het zijn kwetsbare en bijzondere gesprekken die je dan hebt en ik heb geleerd dat je jezelf ook kwetsbaar op moet stellen. De vragen die zij hebben, die heb ik zelf natuurlijk ook nog steeds of ook gehad.'

Frieschepalen

Het geloof is voor Jannet altijd vanzelfsprekend geweest. Ze is geboren en groeide op in Frieschepalen en ging met haar gezin naar de christelijk gereformeerde kerk in Siegerswoude. Nu ze kinderen heeft,

geeft ze het geloof aan haar kinderen door. Ook al is haar man, van huis uit christelijk, niet echt kerkelijk. 'Mijn man steunt mij wel in wat ik doe.'

Naast haar vrijwilligerswerk werkt Horselenberg in de ouderenzorg en heeft ze een eigen gastouderopvang aan huis. De agenda loopt snel vol. En daarin is ook bij Horselenberg het geloof weleens naar de achtergrond gedreven. Maar er ook zijn momenten dat het echt een baken is. Zoals tien jaar geleden, toen haar zoon met hartritmestoornissen ter wereld kwam. 'We moesten heen en weer naar Groningen en het zag er allemaal erg slecht uit. Maar ik ben nog nooit in mijn leven zo sterk geweest als toen. Het is een voorbeeld van Gods hulp die ik heb ervaren.'

Ik heb geleerd dat je jezelf ook kwetsbaar op moet stellen.

Haar zoon is er weer helemaal bovenop gekomen. Over het algemeen geeft het geloof Horselenberg kracht om overeind te blijven in een wereld vol af- en verleidingen. 'Alles moet sneller dan snel, mooier dan mooi of harder dan hard zijn. Mijn geloof beschermt me tegen die waan van de dag. Het houdt me met beide benen op de grond.'

Marianne Velsink

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het *Friesch Dagblad* van 8 juni jl.

Onbekende kerkgeschiedenis



De kerk in Latijns-Amerika (5)

Wat is het gevolg geweest van alle ontwikkelingen die zich door de eeuwen heen, en zeker ook in de laatste eeuw, hebben voorgedaan in Latijns-Amerika? In dit laatste artikel over de kerk in Latijns-Amerika geef ik een kort overzicht van de diversiteit die we daar aantreffen.

Wie Latijns-Amerika zegt, zegt daarmee bijna als vanzelf: bevrijdingstheologie. Die bevrijdingstheologie is daar namelijk ontstaan. Dat was een regelrecht gevolg van de enorme sociale tegenstellingen die de samenleving van de verschillende landen in Latijns-Amerika kenmerken. Je hebt er aan de ene kant een kleine groep mensen die werkelijk steenrijk zijn, en aan de andere kant is de overgrote meerderheid van de mensen straatarm. De meest exclusieve woonwijken met alle mogelijke luxe grenzen soms letterlijk aan enorm uitgestrekte sloppenwijken waar in kleine huizen grote gezinnen wonen. Het is dan ook te begrijpen dat in die context de aandacht als vanzelf getrokken wordt naar de sociale consequenties van het evangelie, en naar een vertaling van die consequenties voor het dagelijks leven.

Blijvend belang

In de jaren zeventig van de vorige eeuw inspireerde de bevrijdingstheologie de oprichting van tienduizenden zogenaamde basissgemeenschappen: kleine groepen mensen die regelmatig bijeenkwamen om te bespreken hoe de boodschap van de Bijbel van toepassing was op hun eigen ervaring. Basissgemeenschappen waren ook plaatsen waar strategieën werden uitgedacht om de sociale structuren van de eigen buurt te veranderen, zodat het leven voor iedereen beter zou worden, vooral voor de armen.

De intensiteit van de bevrijdingsbeweging steeg naar een piek rond 1980 maar nam daarna af naarmate de democratie in de regio in de verschillende landen werd hersteld, en de schendingen van de fundamentele mensenrechten afnamen. Maar de armoede bleef, en blijft. Het is bekend dat



Bijbeltekst langs weg in Zuid-Amerika

verschillende pausen, waaronder Johannes Paulus II en Benedictus XVI niet echt blij waren met de bevrijdingstheologie, maar juist als het daarom gaat is de huidige paus, Franciscus, iemand die de aandacht van de kerk voor de armen vast verankerd heeft in het spreken over de kerk.

Toenemend protestantisme

Naast de grote Rooms-Katholieke Kerk bestaat er ook een toenemend aantal mensen dat zich aangetrokken voelt tot het protestantisme. Tot het midden van de twintigste eeuw waren de protestanten (of, zoals ze in Latijns-Amerika worden genoemd) echter nog zo marginaal dat ze er nauwelijks toe deden. In 1950 bedroeg het totale aantal protestanten slechts twee procent van de totale bevolking. Langzaam zette de groei in. In 1970 was vier procent van de Latijns-Amerikaanse bevolking, en in 2000 was dit aantal gestegen tot ongeveer negen procent. Tegenwoordig



Pinksterkerk BR

kan bijna vijftien procent van de bevolking van het continent worden beschouwd als , en in landen als Brazilië en Nicaragua liggen de percentages nog hoger.

Pinksterbeweging

Vrijwel de gehele toename van protestantisme in Latijns-Amerika komt voor rekening van de pinksterbeweging. Ten minste tachtig procent van de in Latijns-Amerika hoort bij de pinksterkerk, die ontstaan zijn in de barsten van de gebroken sociale orde in de sloppenwijken van de regio. Veel van de mensen die in deze arme wijken wonen, zijn daar relatief kortgeleden naartoe verhuisd, nadat zij het platteland hadden verlaten op zoek naar werk in de stad. Er is sprake van veel werkloosheid, en vooral ook van eenzaamheid vanwege het gescheiden zijn van de familie. De mensen zoeken naar steun en naar gemeenschap. En dan is de pinkstergemeente een reddingslijn.

De groei van de pinksterkerken wordt door de mensen zelf vooral – en begrijpelijk – toegeschreven aan de Heilige Geest. De mensen worden ertoe aangetrokken omdat zij de aanwezigheid van God voelen in het leven van andere pinksterchristenen, en zij willen die ervaring ook voor zichzelf.

De groei heeft echter ook sociologische dimensies. Mensen komen ermee in contact, niet door een prediker die van buiten komt, maar – meestal – heel informeel door een gesprek met een vriend, een buurman of kennis die een pinksterkerk bezoekt of door de bekering van een echtgenoot of ander familielid. De pinksterbeweging groeit zo hard omdat het niet alleen een kerk voor de armen is, maar ook een kerk van de armen.

Welvaartsevangelie

Bijna alle pinksterkerken beloven dat God geestelijke trouw zal belonen met materieel gewin. Veel pinksterchristenen klimmen inderdaad uit de diepe armoede, waarbij een gewoon praktische verklaring

te geven is. In de pinksterkerken leren mensen hun vaardigheden en talenten ontdekken. Van de leden wordt verwacht dat zij actief mee zullen doen, en als iemand een taak goed kan uitvoeren, krijgt hij of zij verantwoordelijkheid. Er is geen diploma vereist. Voor veel mensen betekent dit al een geweldige boost als het gaat om hun zelfvertrouwen.

Daarbij komt dat de nadruk die de pinksterbeweging legt op een gedisciplineerd leven – seksueel trouw zijn binnen het huwelijk; geen alcohol, drugs en misdaad; het je bescheiden kleden; op tijd komen – eveneens een factor is om uit de armoede te geraken. Deze persoonlijkheidskenmerken zijn aantrekkelijk voor werkgevers en verschaffen nieuwe bekeerlingen de vaardigheden die zij nodig hebben om aangenomen te worden en hun baan te behouden. De meeste pinkstergelovigen worden niet zo rijk als hun kerken suggereren, maar gewoon de eindjes aan elkaar knopen kan een krachtige bevestiging van het geloof zijn. Het alomvattende karakter van de meeste pinksterkerken heeft er ook toe geleid dat zij een van de weinige haalbare wegen zijn om uit een bende te komen. Bendes zijn een groot probleem in veel Latijns-Amerikaanse steden, en meestal is de enige manier om een bende te verlaten een doodskest. Maar degenen die vertrekken door bekering met de pinksterbeweging overleven vaak omdat de verandering van levensstijl zo compleet is dat het respect verdient.

Tot slot

In deze serie artikelen heb ik slechts grote hoofdlijnen geschetst. Er zou veel meer te zeggen zijn: over de pinksterbeweging, maar ook over de toch ook aanwezige kleine protestantse kerken die verbonden zijn met bijvoorbeeld de lutherse en de gereformeerde traditie. In een volgende serie hoop ik daar nog eens op in te gaan.

Jan van 't Spijker, Hoogeveen

Roma in Oost-Europa (2)

Zo'n negen maanden geleden ben ik met twee gemeenteleden naar Mezovary gegaan. Na een reis van twee dagen kwamen we daar aan. Het blijft altijd een lange reis, maar wat is het geweldig om onze vrienden weer te zien en te ontmoeten.

Door covid en door de oorlog was het meer dan vier jaar geleden dat wij in Mezovary waren geweest. Voor ons gevoel was het veel te lang geleden dat we onze vrienden gezien hadden. In die vier jaar was er veel gebeurd en veel veranderd. Veel mensen, vooral mannen, waren vertrokken in verband met het oorlogsgeweld en de dreiging ervan.



Ellende

Het was heel rustig op straat. Zo rustig had ik het nog nooit gezien. En de situatie van de Roma was nog steeds niet veranderd. Ze hadden het net zo slecht of misschien wel slechter dan anders. Toch was het goed om onze vrienden en hen weer te ontmoeten. Naast de vele gesprekken die we met elkaar hebben gehad, hebben we ook wat zeilen opgehangen tegen de regen en hier en daar wat getimmerd. Je doet wat je kunt. Helaas konden we niet veel meer doen. Bij het zien van zoveel ellende krijg je tranen in je ogen. Je raakt er nooit aan gewend. Daar moet je ook niet aan wennen, want dan blijf je met de armen over elkaar zitten. Het is die ellende die ervoor gezorgd heeft dat wij al vele jaren naar Hongarije, Roemenië en Oekraïne zijn geweest. Dan denk ik allereerst aan de bestuursreizen van de Stichting Gipsy Mission waar ik heel veel jaren voorzitter van ben geweest. En dan denk ik ten tweede aan al die reizen die ik met jongere en ouders gemeenteleden heb mogen maken om iets voor de Roma te betekenen.

Hoop

In het begin hebben we veel brood uitgedeeld, want er was honger. Ook hebben we waterputten aan laten leggen, want het water dat zij dronken maakte veel Roma ziek. En waterputten zorgden voor schoon en fris water. Ook hebben we huisjes laten bouwen. Het doel van Gipsy Mission is altijd geweest om de maatschappelijke achterstandspositie van de Roma in Roemenië en Oekraïne te verbeteren. Ja, het begon met het uitdelen van brood, maar dat is het niet bij gebleven.

Van groot belang is het om de kinderen hoop te geven. Dat kun je het allerbeste doen door middel van onderwijs. Voor ons was dat natuurlijk het christelijk onderwijs. Onderwijs helpt om structurele verbeteringen te realiseren in de Roma-gemeenschap. Christelijk onderwijs zorgt voor ontwikkeling en bewustwording bij de kinderen waardoor zij uiteindelijk zelf bij gaan dragen aan oplossingen. De focus ligt op het christelijk onderwijs aan de Roma-kinderen. Wij geloven dat alleen God echte verandering teweeg kan brengen. Dat heeft Hij meermalen laten zien. Wij mogen zaaien, maar God moet de wasdom geven.

Projecten

Daarnaast worden op kleine schaal diaconale projecten met praktische hulp uitgevoerd. In de zomervakantie gaan er verschillende groepen van Nederlandse jongeren naar Roemenië en Oekraïne om daar onze Roma-vrienden te helpen. De Nederlandse jongeren gaan ernaartoe om te geven en dat doen ze met liefde, maar ze krijgen er nog veel meer voor terug.

Ze zien dat God ook in de levens van die zeer arme Roma aan het werk is. Ze zien dat God werkelijk levens kan veranderen. Veel van die jongeren heb ik mogen begeleiden naar het doen van belijdenis van hun geloof. Ook voor veel jongeren en ouderen is het een ontmoeting met grote gevolgen geworden. Daar mochten we afgelopen oktober in Mezovary weer getuige van zijn. Dat maakt stil en heel dankbaar. Onder miljoenen heeft God ook die ene Rom op het oog. Laten we dat nooit vergeten.

Zeester

Af en toe krijg ik de vraag of het zin heeft om in Oost-Europa onder Roma werkzaam te zijn. Dan vragen ze of het geen druppel op de gloeiende plaat is. Het doet me altijd denken aan het volgende verhaal: Op een strand in de Verenigde Staten waren duizenden zeesterren aangespoeld. Een zeester hoort in het water anders gaat deze dood. Een jongeman gooide de zeesterren een voor een terug de zee in. Een oudere man vroeg hem of dat wel zin had omdat er zoveel duizenden zeesterren op het strand lagen. Toen pakte de jongeman een zeester en zei tegen de oudere man: 'Voor deze zeester maakt het een heel groot verschil.' Daarom wordt er onderwijs gegeven aan de Roma-kinderen. Daarom wordt het Evangelie verteld aan de Roma. God geve dat het voor die ene of voor die velen een heel groot verschil mag zijn. En misschien kunt u en kun jij onder Gods zegen een verschil maken voor deze Roma. Het is maar een idee!

A.C. van der Wekken, Dokkum



Van groot belang is het om de kinderen hoop te geven. Dat kun je het allerbeste doen door middel van onderwijs.

Classis Groningen

DELFIJL

Zondag 15 september

9.30 uur ds. P.A.C. Boom

Zondag 22 september

9.30 uur dr. J. van 't Spijker

Gemeentenieuws

We hebben gebeden voor ds. Arie van der Veer in Zwolle. De dokters kunnen niets meer voor hem doen en de verwachting is dat hij misschien nog enige maanden te leven heeft. We hebben gebeden voor hem en zijn vrouw (die dementie heeft) en voor hun kinderen en familie. Een preken-serie over het boek Jozua wordt is begonnen.

Verjaardagen (70+)

Zr. Bea Rosing wordt 14 september 70 jaar en mag derhalve hier genoemd worden. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

Activiteiten

Zondag 15 september is het startzondag, met specifiek aandacht voor de jeugd. Op 25 september start de ochtendcatechese weer op; het is vanaf 9:30 in Het Lichtbaken. De startzaterdag is op zaterdag 28 september en er is onder meer een fietstocht en voor de jeugd een spel. Er wordt afgesloten met een gezellige Barbecue.

Henk Brouwer

GRONINGEN

Zondag 15 september

Maranathakerk

9.30 uur ds. Wim-kees van Slooten, voorbereiding
Heilig Avondmaal

16.30 uur ds. A.J. Dorst

Zondag 22 september

Maranathakerk

9.30 uur n.n.b., Heilig Avondmaal

16.30 uur n.n.b., Heilig Avondmaal

Gemeentenieuws:

Vanaf 8 september starten we met een gemeentebreed project over Mozes. In de diensten en de kringen gaan we hier mee aan de slag. We hopen

dat zoveel mogelijk mensen mee willen doen. Heb je vragen of wil je je aanmelden: kijk dan op de website. Bidden is nodig om met God in contact te staan. Kinderen mogen ook al leren hoe ze kunnen bidden. Daarom is er een toerustingsavond op D.V. 17 september om 20.00u in de Maranathakerk voor ouders en kinderwerkers: hoe bid ik voor en met de kinderen? Van harte welkom! Op D.V. 20 september hopen Romke Rozema en Margreet Otten elkaar het ja-woord te geven. Bevestiging: 19.00 uur in Hervormde kerk Zuidwolde. We wensen dit paar een feestelijke dag toe en Gods zegen en nabijheid op hun gezamenlijke levensweg! We hebben vorige week zondag voor Jitty de Valk (Jk05- Paddepoel CL-2) gedankt en gebeden. Het ging zeer slecht met haar, maar ze is gespaard en bewaard door onze Heer. Ze mocht afgelopen week het ziekenhuis verlaten en naar het Heymanscentrum gaan voor verpleging en revalidatie.

Anja Rommens - Kroesbergen

KANTENS

Zondag 15 september

9.30 uur ds. J.G. Kortleven, startzondag

13.00 uur ds. J.G. Kortleven, voorbereiding
Heilig Avondmaal

Zondag 22 september

9.30 uur ds. J.G. Kortleven, Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J.G. Kortleven, Heilig Avondmaal

Alle kerkdiensten zijn online, ook wordt er iedere woensdagavond om 19.30 uur online orgelspel uitgezonden op kerkdienst gemist.

Startzondag

15 september. Zowel in de morgen- als de middagdienst muzikale medewerking van de band uit Dedemsvaart.

9.30 uur Gezinsdienst met medewerking van de kinderen en gemeenteleden.

Na de dienst koffie, thee, ranja met iets lekkers.

11.50 uur Gezamenlijke lunch met door iedereen meegebrachte soep, broodjes, salade, fruit enz. Voor drinken wordt gezorgd.

13.00 uur Feestelijke middagdienst met veel zang en muziek. Let op de aanvangstijd van de middagdienst!

Kindernevendienst

Is op zondag 22 september voor alle kinderen.

Catechisatie

Binnenkort ontvangt de jeugd weer een uitnodiging om deel te nemen aan de Catechisatie-avonden o.l.v.

Ds. J.G. Kortleven.

Hartelijke groet van de Kerkenraad

KORNHORN

Zondag 15 september

10.00 uur br. K.J. Nijenhuis, startzondag

14.00 uur dienst verzorgd door het startteam

Zondag 22 september

9.15 uur ds. P.A.C. Boom

14.00 uur br. B. Koerts

Alle diensten zijn online te volgen

Uit het Westerkwartier

Voorbede en dankzegging

Er was dankzegging en voorbede voor br. Zuiderveld. Br. Zuiderveld mocht het ziekenhuis verlaten. Afgelopen week heeft onze broeder een slecht bericht ontvangen vanuit het ziekenhuis. Er zijn uitzaaiingen gevonden in de lymfeklieren in de omgeving van de darm. Hij zal binnenkort opnieuw geopereerd moeten worden. Wij hebben gebeden om vertrouwen in deze situatie. Zr. Russchen-Renkema is gevallen. Haar heup was uit de kom, is geopereerd en is nu voor revalidatie in het Zonnehuis te Zuidhorn. Er is gebeden om een voor spoedig herstel.

Agenda

Op D.V. 2 oktober om 14.00 uur komt de vrouwenvereniging 'Wees ,een Zegen' bij elkaar. De bijbelstudie is uit Vrouw het nummer mei-juni. Onderwerp: Vrijheid. *R.Stol*

MIDWOLDA

Zondag 15 september

9.30 uur ds. A. van den Os, startzondag

14.00 uur ds. A. van den Os, startzondag

Zondag 22 september

9.30 uur ds. J.F. Tangé

14.30 uur ds. J. Sijtsma

Vanuit de gemeente

Zondag 1 september mochten we samen het Heilig Avondmaal vieren, Jezus roept op tot bekering, gaan we door op onze eigen weg? Ons eigen programma? Zonder te worden als een kind kunnen wij het koninkrijk van God niet binnen gaan. Maken we ons druk om de hoogste plaats? Maak je nu eens druk om de deur, hoe komen we daar binnen?

We hebben voorbede gedaan voor en met br. Simon Grooten, uit de onderzoeken is vrijdag ondergaan, en

was op zondag in de kerk, sterkte en Gods zegen gewenst.

Zr. Greetje v/d Spek kreeg te horen dat ze geen uitzaaiingen heeft, verder onderzoeken volgen de komende weken, dat is positief nieuws, de Heere hebben we daarvoor gedankt, we wensen Greetje Gods onmisbare zegen toe in de verdere onderzoeken.

Br. Aaltjo v/d Wal werd opgenomen in het ziekenhuis met een lichte longontsteking en een blaasontsteking, voor het laatste kreeg hij een antibiotica kuur, wel mocht hij weer thuis komen, en ook de chemo kuur van deze week kan doorgaan, dank aan de Heere, en Gods zegen gewenst voor de komende tijd.

Ook hebben we de gemeenteavond van 11 september aan de Heere opgedragen, waarin de stemming heeft plaats gevonden voor het beroep van Ds. A. Hoekman naar art. 6 van de kerkorde, ook hebben we daarin Ds. Hoekman en zijn gezin bij de Heere gebracht

Startzondag

15 september is het startzondag, na de morgen dienst willen we met elkaar koffie/thee drinken, daarna zullen we met elkaar eten, de middagdienst begint om 14:00 uur, deze dienst is afgestemd op onze jeugd, na de dienst zullen er bloemen worden gebracht naar hen die niet meer in de kerk kunnen komen.

Kerkenraad

De kerkenraad vergadert op dinsdag 17 september aanvang 19:30.

Verjaardag

Op 18 september hoopt br. H. Dieterman 87 jaar te worden we feliciteren u van harte en wensen u een fijne dag met uw (klein) kinderen, en Gods zegen in uw nieuwe levensjaar.

Collecten: 15/09: Kerkjeugd. 22/09: Kerkelijke kassen. Autorijden: 15/09 : Wessel. 22/09: Derk. *Derk Boer*

MUSSEL

Zondag 15 september

9.30 uur br. B. Koerts

14.30 uur drs. J. Oosterbroek

Zondag 22 september, startzondag

9.30 uur drs. E.J. van der Linde

14.00 uur drs. E.J. van der Linde

Gemeentenieuws

Zr. Gé Luikens is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Door diverse ontstekingen als gevolg van gor-

delroos was ze behoorlijk verzwakt. Na ontslag uit het ziekenhuis is ze opgenomen in het verzorgingshuis Meander in Veendam. Dit omdat er nog een revalidatietraject nodig is. We hebben gebeden en gedankt voor onze zuster. In ons gebed hebben we ook haar man Bé genoemd. Het is voor Bé lastig om zijn vrouw niet bij zich in huis te hebben. Bij br. Gert Schuurman is na een lang traject toch keelkanker vastgesteld. De komende maanden zullen er bestralingen plaatsvinden. Een van de bijwerken van deze bestralingen is dat er een grote kans is op problemen met de stem. We hebben gebeden voor onze broeder en gevraagd of God de behandeling wil zegenen. Ook bij broeder Jaap ten Have is kanker vastgesteld. Jaap moet een operatie aan zijn darmen ondergaan. Jaap is dankbaar dat er geen uitzaaiingen zijn. Na de operatie moet blijken wat het verdere traject gaat worden. Ook Jaap en de rest van zijn nog jonge gezin hebben we opgedragen aan de Here. Vanwege hartklachten was het nodig om onze zuster Wieka Wever met spoed te katheteriseren en stands te plaatsen. Wieka is inmiddels weer thuis. We hebben gebeden voor verder genezing en herstel. Ook Johan Daanje moet binnenkort naar het ziekenhuis. Bij Johan zal een maagverkleining uitgevoerd worden. Johan ziet erg op tegen deze operatie. We baden God om rust voor Johan in de aanloop naar de operatie en vroegen of God de handen van de doktoren wil zegenen. Rien Boels moet geopereerd worden aan zijn oor. Naast al deze persoonlijke noden en moeiten in onze gemeente hebben we in de afgelopen periode ook gebeden voor een eigen herder en leraar in onze gemeente en het werk van de commissies van de synode wat gestart is. Kijkend naar al bovenstaande zaken is er veel aan de hand in de persoonlijke levens van onze gemeenteleden. We mogen echter ook zien dat God bij al deze moeiten mee mag gaan. Laat dit ook een bemoediging voor ons allen zijn.

Naast moeiten hebben we ook als gemeente weer plezierige dingen voor de boeg. Zo staat de jaarlijkse startweek weer op het programma. Op dinsdag 17 September is er een speeddate gepland. Op woensdag 18 September zal er een ouderenlunch zijn. Op vrijdag 20 September organiseert de kindernevendienst een zeskamp voor de jeugd van de basisschool. Aansluitend organiseert de jeugdsoos o.a. een escape room. Op Zondag 22 September zal de jaarlijkse startzondag zijn. Tussen de diensten speciaal gericht op onze jeugd is iedereen uitgenodigd om bij de kerk te blijven om samen te eten. We hopen door deze activiteit elkaar beter te leren kennen als gemeenteleden. Laten we, indien mogelijk, proberen om bij de georganiseerde activiteiten aanwezig te zijn.

Arnout Schuurman

NIEUWE PEKELA

Zondag 15 september

11.30 uur dr. A. van den Os

16.30 uur ds. A.C. van der Wekken

Zondag 22 september

9.30 uur ds. A.S. de Jong

14.30 uur ds. G. Huisman

Gemeentenieuws

We mochten begin september het Heilig Avondmaal vieren en horen dat we al onze zonden en al onze zorgen bij de Heere Jezus mogen brengen. 8 september zijn we het nieuwe kerkelijke seizoen gestart met de startzondag. Centraal stonden twee gelijkenissen die gaan over groei en vrucht dragen. We hebben ook samen met de jeugdleiders gebeden om Gods zegen over het gemeente- en jeugdwerk. Iedere volwassene heeft een kaart mee naar huis gekregen met daarop de naam van een kind of jongere, om dit seizoen te bidden dat hij/zij groeien mag.

Na de startzondag hebben we traditioneel ook de startweek, waar op verschillende avonden iets wordt georganiseerd. Dit jaar een viswedstrijd, vossenjacht, op stap voor je hap en gekostumeerd voetbal. Weer veel dank voor iedereen die dit organiseert. Fijn om samen als jong en oud te groeien in de relatie naar boven, binnen en buiten!

In verband met synode-commissiewerk zijn de komende diensten geruild met collega-predikanten. Let u op de aangepaste tijden van de diensten op 15 september? Vanaf 16 en 17 september gaat Bijbelonderwijs van start. Het rooster hiervoor is inmiddels met iedereen gedeeld.
ds. Sjors Bulten

ONSTWEDDE

Zondag 15 september

9.30 uur ds. Gurbe Huisman

14.00 uur ds. Gurbe Huisman

Zondag 22 september

9.30 uur ds. G. Huisman

14.30 uur ds. J.R. Bulten

Kerkelijk

Komende zondag is de start van het nieuwe seizoen. De diensten gaan over Jozua 3 en 4 over het zetten van geloofsstappen en over het belang van geloofsge-denkstenen. Na de morgendienst drinken we samen koffie en tussen de middag eten we ook samen. Verder is er voor de kinderen een springkussen en een heel mooi spel dat ik hier niet zal verklappen. De middagdienst heeft het karakter van een zangdienst en begint om 14.00 uur. De Voedselbank vraagt deze maand om ontbijtgranen. In de hal van de kerk ligt informatie over de theologische vorming van ge-

meenteleden (TVG) die binnenkort weer opstart. In de middagdienst van zondag 22 september gaat ds. Sjors Bulten voor. Dit betreft een ruildienst.

Pastoralia

Jaap en Hilga Wubs zijn met hun kinderen Jelmer, Benjamin en Aron overgegaan naar de VBG te Groningen. We zijn ze dankbaar voor hun inzet als gezin en in het bijzonder voor de jaren dat Jaap als ambtsdrager de gemeente heeft mogen dienen. Wij bidden dat ze ook in hun nieuwe gemeente gezegend worden en tot zegen mogen zijn. De kleine Josefiën Wessels van Werner en Rianne moet een voetcorrectie ondergaan. Zij zal de komende tijd elke week nieuw gips krijgen tot de voet weer goed staat. Vraag is wel, of de voet daarna in de goede stand blijft staan. We wensen de ouders en Josefiën veel sterkte en bidden dat de gipsbehandelingen afdoende zullen zijn. Ons bereikte het bericht dat oud-gemeentelid Betsie Wubs-Kranghand van zusterkerk Emmen ondanks haar hoge leeftijd deze week donderdag toch aan de heup geopereerd zal worden. Wij bidden om een succesvolle ingreep en om een voorspoedig herstel en revalidatie. Wij hebben Maïke van der Velde welkom geheten. Zij komt als belijdend lid van de CGK Zwolle. Ook hebben wij Annie de Bruin welkom geheten. Zij komt van NCGK te Stadkanaal en woont al enige tijd aan de Dorpsstraat. Nogmaals van harte welkom Maïke en Annie. Wij wensen jullie een zegenrijke tijd in ons midden en bidden, dat jullie tot zegen zullen zijn. Gees Kuiper-Smit heeft een soort van pacemaker gekregen en moet het voorlopig rustig aandoen. Dat wordt nog een serieuze uitdaging! Veel sterkte.

Bloemen 15 september H. Meijer en 22 september H. Bakker.

Jarigen

Op 13 september Remke van der Heide (1940).
Op 15 september Jan Wessels (1953). Op 19 september Janny Wubs (1952). Van harte gefeliciteerd, een mooie dag gewenst en voor het nieuwe levensjaar Gods zegenende nabijheid.

Citaat

De natuur is een lerares, de mens is de leerling en alles wat de eerste onderwezen heeft of de tweede geleerd heeft, komt van God. Hij is de Leraar van de leraar. De Bovenmeester (Tertullianus).
Gurbe Huisman

STADSKANAAL

Zondag 15 september

9.30 uur ds. A.J. van Zuijlekom

Zondag 22 september

10.00 uur ds. A.J. van Zuijlekom

Gemeentenieuws

Ineke van Dijk-Fennema kwam weer thuis uit het ziekenhuis. De medicatie die ze nu krijgt slaat goed aan. Johan Wijnholds kwam ook weer thuis uit het ziekenhuis. Ook hij heeft baat bij de behandeling die hij krijgt. Na vier maanden opgenomen geweest te zijn in Zeist mocht ook Henri Apperlo naar huis. Hij heeft daar een intensieve therapie gevolgd. We hebben met hen en voor hen de Heer gedankt dat ze naar huis konden en gebeden om verder herstel. Voorbede hebben we gedaan voor Willem Moorlag. Zijn gezondheid neemt af en daarmee ook zijn zelfstandigheid. De bedoeling is dat hij verhuist naar Maarsheerd, zodra daar een definitieve plek voor hem beschikbaar is. Ook hebben we gebeden voor Aart en Jasmijn van den Ham en hun kinderen Willemeïen en Annelein. Ze verlaten hun kippen-boerderij in de Wildervanksterdallen en gaan een rundveebedrijf beginnen in Denemarken. Een hele onderneming en verandering voor het gezin. Dat betekent ook wennen aan een nieuwe samenleving en proberen daarin een plek te vinden. Voorlopig blijven ze nog verbonden aan onze gemeente tot ze daar een gemeente gevonden hebben waar ze zich bij willen aansluiten. We hebben de Heer gebeden hen nabij te zijn en vast te houden.

Kerkdiensten

In de dienst van D.V. 15 september wordt Levi Laurens Kloetze gedoopt. De zoon van Ilse en Martijn. We bidden om een feestelijke en gezegende dienst. Zondag 22 september is onze jaarlijks startzondag. De dienst begint dan om 10.00 uur. Na de dienst kunnen we blijven voor activiteiten en een gezamenlijke maaltijd. Na de maaltijd sluiten we de dag dan af met een sing-out.

Dagboek Goede Moed

Het dagboek "Goede Moed" voor 2025 is weer te bestellen. De prijs is € 11,50 en €18,50 (groot lettereditie). Bestellen kan t/m 29 september a.s. bij Heïjo Wubs. Tel. 0613459087 of heijowubs@hetnet.nl
Bert Wever

ULRUM

Zondag 15 september

9.30 uur ds. A. Veuger

14.30 uur ds. A. Veuger

Zondag 22 september

9.30 uur ds. A. Veuger

14.30 uur ds. A. Veuger

Alle diensten worden online uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Gemeentenieuws

Zondag 8 september vierden we het Heilig Avondmaal. Tijdens de diensten rondom het Heilig Avondmaal stonden we in de prediking stil bij Filippenzen 1 en 2.

Op zondag 15 zal D.V. de startzondag plaatsvinden. Het thema is: 'Kleur bekennen!'. De morgendienst zal gericht zijn op de kinderen van de zondagsschool, de middagdienst op de jongeren en oudere jeugd. Na de morgendienst is er koffiedrinken in de grote zaal van het kerkgebouw. Vanaf de startzondag beginnen de zondagsschool, de catechisaties en de verschillende verenigingen weer. We hopen op een gezegend seizoen.
Ds. A. Veuger

VEENDAM-WILDERVANK

Zondag 15 september

9.30 uur ds. J.C. van der Vecht

15.00 uur ds. J.C. van der Vecht

Zondag 22 september

9.30 uur ds. J.C. van der Vecht

Kerkelijk nieuws

Afgelopen zondag, startzondag, zijn we begonnen met het jaarthema "als gemeente op trektocht" aan de hand van de brief aan de Efeziërs. Er is uitgebreid informatie gedeeld via het infoblad en onze gemeente-app. Komende zondag hopen we in beide diensten het Heilig Avondmaal te vieren. We mogen dan proeven van de genade, ontvangen door het werk van onze Heiland.
Jakob van der Wal

WINSCHOTEN

Zondag 15 september

11.00 uur ds. J.R. Bulten (Nieuwe Pekela)

Zondag 22 september

9.30 uur br. B. Mulder, startzondag.

Diensten

Op 1 september stond ds. Sijtsma op de preekstoel. Hij had als thema: "Wandel in Hem. Hij las met ons Colossenzen 1: 24 t/m 2: 8. Dat we in Christus Jezus mogen wandelen en zo je weg door het leven vervolgen. Het is een geloofswandel, je oude levenswandel heb je vaarwel gezegd en nu mag je wandelen in de levensruimte van Jezus Christus.

Op 8 september ging ds. Han uit Zuid Korea bij ons voor. Het ging over de wedstrijd van ons leven, zoals dat beschreven is in Hebreeënen 12 de eerste 2 verzen. Drie aandachtspunten 1e dat we ons los moeten maken van onze zonden (we dwalen zo vaak), 2e dat we moeten volharden (doorzetten met hulp van het geloof in God), 3e ons ogen gericht houden op Jezus (met hulp van andere gemeenteleden).

Meeleven

Op 1 september hebben we voorbede gedaan voor br. Reininga, onze broeder kreeg geen goede berichten uit het ziekenhuis.

Ook hebben we gebeden voor zr. Naaijer en nog geen week later overleed zij op 7 september op 79 jarige leeftijd. Ze was al geruime tijd ziek.

Ons gebed was of de Here God haar echtgenoot en de kinderen en de overige familie wilde troosten en kracht geven om dit verlies te dragen.

Ook was er voorbede voor br. Derk Klungel, die opgenomen was in het Asser ziekenhuis. We hebben om herstel gebeden.

Bram en Marga Kampinga vierden hun 45 jarig huwelijksdag. We hebben Daar onze God en Vader voor gedankt.

Activiteiten

In de maanden verzamelen we voor de Voedselbank: koffie en thee. Graag deponeren in het krat in de hal van de kerk. Vriendelijk dank namens de cliënten van de Voedselbank. Om in de agenda te noteren: 22 september is de start-zondag.

Jarigen

We feliciteren de gemeenteleden die jarig geweest zijn in september; op 5 sept. zr. H. Bosboom - Schuitema; op 10 september br. J.G. Reininga. En op 18 september is jarig zr. F. Bakker - Schuitema. Een blijde en feestelijke dag met warme belangstelling en voor elke dag hier gegeven Gods nabijheid en onmisbare zegen.
J. Wubs.

ZUIDLAREN

Wilt u een dienst bijwonen kijk dan op de website voor de meest actuele informatie: www.cgkzuid-laren.nl/samenkomsten/ontmoeten

Classis LEEUWARDEN

BROEKSTERWALD ANDREAS

Zondag 15 september

9.30 uur ds. R. Kok

14.00 uur ds. R. Kok

Zondag 22 september

9.30 uur ds. H.H. Klomp

14.00 uur ds. H.H. Klomp

BROEKSTERWALD PETRUS

Zondag 15 september

9.30 uur ds. Errit van der Heide

Zondag 22 september

11.00 uur Startdienst met ds. Errit van der Heide, met medewerking van gospelgroep "Firm Foundation"

(de diensten zijn ook te volgen via het YouTube kanaal/CGK Petrus Broeksterwâld).

Gemeente (mee-) leven

Oog voor elkaar

Afgelopen zondag moest Doetie de Graaf na klachten worden opgenomen in het MCL. Een herseninfarct bleek de oorzaak. Inmiddels is haar situatie verbeterd en is haar spraak voor een groot deel terug. Eind vorige week mocht Doetie weer naar huis. We zijn dankbaar dat God Doetie heeft willen sparen en bidden voor verder herstel. We denken daarbij ook aan haar man Martin en hun (klein)kinderen.

Huwelijksjubileum

Donderdag 26 september mogen Sikke en Wytske de Jong gedenken dat zij 55 jaar zijn getrouwd. Zij zijn daar de Here dankbaar voor. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen een mooie dag en voor de toekomst wensen we hen Gods zegen toe

Avondmaalsviering

Op zondag 15 september hopen we als gemeente (en gasten) het avondmaal te vieren. De avondmaalscolle is voor onze adoptiekinderen.

Startzondag 2024

Zondag 22 september is onze jaarlijks startzondag. Een zondag waarbij er speciale aandacht is voor kinderen en jongeren van de gemeente. Gewoonlijk zijn dit twee aparte diensten, maar dit jaar willen we dat samenbrengen in één dienst waarbij de startzondag niet alleen een plek is voor jeugd maar ook voor heel de gemeente. Om 11.00 uur is de startdienst met Errit van der Heide en de gospelgroep "Firm Foundation". In deze dienst is er in het eerste deel meer aandacht voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. In het tweede deel van deze dienst is er meer aandacht voor de oudere jeugd. Na de dienst is er koffiedrinken en aansluitend soep met broodjes voor gemeente en gasten. We hopen op een gezegende dag, die tot opbouw mag zijn voor de gemeente, en de gemeente dat zijn we allemaal.

De scholen zijn weer begonnen!

..... en ook de zondagschool is weer begonnen! Als gemeente vinden we het belangrijk dat diensten aansprekend zijn voor alle leeftijden. Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er iedere zondagochtend zondagschool. De kinderen blijven tot het kindermoment in de kerk en gaan daarna samen naar de zondagschool. Enerzijds zit hier de gedachte achter dat kinderen er helemaal bij horen. Die gedachte krijgt vorm, immers tijdens een deel van de kerkdienst zijn de kinderen er daadwerkelijk bij. Anderzijds komt de gedachte van een eigen plek hiermee tot uitdrukking. Tijdens een deel van de kerkdienst hebben de kinderen hun eigen plek waar op hun (eigen) manier en in hun eigen dienst gezongen, gesproken, gewerkt

en gebeden wordt. Afgelopen zondag was er al een mooie groep kinderen in de kerk en er kunnen nog meer bij! Aan het einde van de dienst komen de kinderen van de zondagschool en van de crèche terug in de kerk, zodat jong en oud de zegen van de Here mag ontvangen. De zegen waarin Hij tot ons spreekt en zegt: Ik ga met u en met jou mee!

Bloemengroet

De bloemen gingen de afgelopen zondagen als felicitatie naar Nico en Cecilia Steringa, die mochten gedenken dat zij 12 ½ waren getrouwd en eveneens ging er een bos bloemen als felicitatie naar Douwe Visser die jarig was.

Gemeentedag

Op zaterdag 28 september staat de gemeentedag gepland. In de nieuwsbrief vindt u het programma. Via de link in deze nieuwsbrief of via het formulier in de achterzaal van de kerk kunt u zich opgeven. Opgave kan nog tot en met zondag 15 september.

Zondagschool

Aanstaande zondag 15 september is er tijdens de ochtenddienst zondagschool voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de dienst van 15 september (startzondag) blijven de kinderen in de kerk.

Kinderoppas

Voor de kinderen van 0 – 4 jaar is er tijdens de ochtenddiensten oppas in de zaal naast de kerk.

Marten de Jong

DAMWOUDE

Zondag 15 september

9.15 uur ds. B.L.C. Aarnoudse, voorbereiding Heilig Avondmaal

14.00 uur ds. B.L.C. Aarnoudse

Zondag 22 september

9.15 uur ds. A.A. Egas, Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. A.A. Egas, nabetrachting Heilig Avondmaal

DOKKUM

Zondag 15 september

10.00 uur ds. A.C. van der Wekken

13.30 uur ds. A.C. van der Wekken

Zondag 22 september

09.15 uur ds. A.C. van der Wekken

14.00 uur ds. J. Nutma

Kerkelijk Nieuws

Op 30 augustus is overleden onze zuster Riet Straatman-Peperzak op de leeftijd van 82 jaar. Onze zuster

was nog niet zo lang lid bij onze gemeente, maar wist zich er wel bij betrokken. In alles vertrouwde zij op haar Here en Heiland en wilde niets liever dan Hem ontmoeten. De Here heeft haar gebed verhoord. Op donderdag 5 september is er in besloten kring afscheid van haar genomen. We hebben voorbede gedaan voor broeder Dirk Wielstra. Zijn krachten nemen zienderogen af. Ons gebed is dat de Here ook in deze fase van zijn leven een God van nabij is. Zuster Lineke Damstra heeft te horen gekregen dat zij darmkanker heeft. Het is zorgelijk. Er zal binnenkort een operatie moeten plaatsvinden. Daar komt bij dat ook haar pacemaker nog vervangen moest worden. Als het goed is, dan is dit woensdag gedaan. In deze spannende tijden dragen we Lineke en Lolke en allen die hen lief en dierbaar zijn op aan de draagkracht van onze God. Afgelopen zondagmorgen is broeder Corrie Visser met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis. Ons gebed is dat medicijnen gezegend zullen worden en onze broeder weer zal herstellen. In de morgendienst van zondag 8 september zijn de broeders Dirk Hellinga, Wieger de Jong en Johan Hekstra bevestigd in het ambt van ouderling. We wensen hen daarbij van harte Gods zegen toe. Afscheid hebben we genomen van de broeders Ronald Dijksterhuis, Gerrit de Jong en Klaas Sijtsma. Klaas blijft nog wel ouderling in verband met de Generale Synode, maar is geen wijkouderling meer. We willen de broeder heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren hebben gedaan.

Overige mededelingen

De volgende Muziek voor Iedereen is op DV woensdag **18 september**. In verband met commissievergaderingen Generale Synode zit er nu 1 week tussen in plaats van 2. Dat betekent ook dat u tot en met zondag 15 september nog liederen kunt aanvragen voor deze uitzending.

Komende tijd

Zondag 15 september is het startzondag. De morgendienst begint om 10.00 uur. In deze dienst zal ook medewerking worden verleend door jongere en oudere gemeenteleden. Ook zullen we ons in deze dienst voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Na de morgendienst is er een programma voor jong en ouder. De startzondag wordt om 13.30 uur afgesloten met een korte slotviering. Op zondag 22 september zullen we in de morgendienst het heilig avondmaal vieren. We mogen horen, zien en proeven dat onze God goed is. In de middagdienst zal ds. Jelle Nutma ons voorgaan.

Ik wens u gezegende diensten toe.

Hartelijke groeten vanuit Dokkum.

Ton van der Wekken

DRACHTEN

Vrijdag 13 september

19.00 uur ds. J. Nutma, huwelijksbevestiging

Zondag 15 september, startzondag

10.00 uur ds. J. Nutma

14.00 uur ds. J. Nutma

Zondag 22 september

09.15 uur ds. J. Nutma,

voorbereiding Heilig Avondmaal

14.00 uur ds. A.C. v.d. Wekken

Gemeentenieuws

De eerste schoolweek is alweer voorbij en daarmee herneemt het leven zijn ritme na een periode van vakanties. Dat is ook te merken in het kerkelijke leven. We bidden dat we onderweg in het leven het spoor van Christus voor ons zien en op trektocht blijven naar het nieuw Jeruzalem.

Komende vrijdag treden Jan Sjoerd Mulder en Willemien Boonstra in het huwelijk. Samen het hen kijken we uit naar een vreugdevolle en feestelijke dag. In de avond komen we met hen samen in de kerk om Gods zegen voor hen te bidden op de weg die ze samen inslaan.

In de afgelopen periode mochten we met Roel en Riet Wemmenhove de Here danken dat ze 12 augustus hun 60-jarig huwelijksjubileum mochten gedenken. Peter en Betty van der Bij waren 54 jaar getrouwd. Voor hen bijzonder dat ze hierbij stil mochten staan in het licht van de gezondheid van Peter. Voor hem mochten we bidden om kracht voor de komende tijd bij de behandelingen en kuren die hij moet ondergaan. Mirthe de kleindochter van Germ en Diny Woudwijk moest opnieuw een behandeling ondergaan. We zijn dankbaar dat deze geslaagd is. Nu is het afwachten op het resultaat. We zijn dankbaar dat ze intussen weer thuis is.

Zo was ons gebed opnieuw voor Wim de zoon van zuster Meijer die weer ernstig ziek in het ziekenhuis ligt en chemo behandelingen krijgt. Broeder Wim Hoolwerf kreeg het bericht dat hij een tumor in de blaas heeft. Hij is hieraan afgelopen dinsdag geopereerd. Een onzekere tijd waarin moet worden gewacht op verdere uitslagen. We bidden voor hem en onze zuster om Gods vrede en nabijheid. Dat hebben we ook gevraagd voor Alie Elgersma bij wie ineens grote zorgen naar boven komen over haar gezondheid. In deze week ondergaat ze verder onderzoek en op vrijdag een operatie om de galwegen weer vrij te maken. Daarna is het ook voor haar wachten op de uitslagen. Met Hendrikus Wijngaarden hebben we God gedankt voor goede uitslagen die hij mochten ontvangen bij vervolgonderzoeken in het ziekenhuis. Rones en

Debora Huisman-Hellinga hebben zich aangesloten bij de Open Thuisgemeente die voor hen beter past bij hun gezamenlijke geloofsbeleving. We bidden voor hen om Gods zegen en dat deze gemeente ook een goed kerkelijk thuis voor hen mag zijn. Rik en Dineke van den Bogerd moesten samen met het OMF en het thuisfrontteam vorige week het besluit nemen om de uitzending naar Thailand uit te stellen tot het voorjaar van 2025 omdat de financiën nog niet helemaal rond zijn. We bidden dat dit de komende tijd voor elkaar mag komen en dat ze er rust bij mogen ontvangen nu alles nog wat langer duurt.

Komende zondag is de start van het nieuwe seizoen. Het is de eerste zondag van een aantal themazondagen die zullen gaan over "Leve de Kerk!" We gaan verschillende beelden van de kerk bij langs vanuit de Bijbel. Zondag gaat het in de morgendienst over "de kudde van de Herder" en in de middagdienst over "de Herder van de kudde". Tussendoor is er veel ruimte voor ontmoeting en hopen we samen gebruik te maken van de lunch. In de middagdienst nemen we afscheid van de ouderlingen en diakenen die hun diensttijd erop hebben zitten. Daarnaast zal Erik Venema bevestigd worden in het ambt van pastorale ouderling. Hendrik en Marieke Vlietstra en Gert en Hyke Felten worden deze zondag ingeleid voor hun bijzondere taak in het sabbatsjaar dat deze zondag van start gaat. De eerste serie van vier wijkavonden die bij het sabbatsjaar horen gaat donderdag 19 september van start.

Zondag 22 september vervolgen we in de morgendienst de lezing uit het boek van de profeet Zacharia. We lezen dan hoofdstuk 2:1-9. In deze dienst zullen we ons ook voorbereiden op de viering van het avondmaal van 29 september. De middagdienst is dan een ruiling met ds. v.d. Wekken.

Jelle Nutma

DROGEHAM

Zondag 15 september

9.30 uur ds. M.J. van Keulen

14.00 uur ds. M.J. van Keulen

Zondag 22 september

9.30 uur ds. M.J. van Keulen,

voorbereiding Heilig Avondmaal

14.00 uur ds. M.J. van Keulen

Gemeentenieuws

Uit de Maranatha-gemeente

Br. en zr. Kloosterman-Senneker mochten vieren dat ze 50 jaar getrouwd zijn. We hebben met hen de Heere hiervoor gedankt en Zijn zegen gevraagd voor de toekomst. Op zondagmorgen 8 september overleed onze zr. T. van der Heide-Kamminga in de leeftijd van 91 jaar.

De laatste jaren ging onze zr. lichamelijk maar vooral ook geestelijk achteruit. In dit alles bleef ze opgewekt en was ze vol van haar Heere en Heiland. Ze vond het heerlijk om samen te zingen en Bijbel te lezen. We dragen haar kinderen en kleinkinderen aan de Heere op om troost en kracht in deze moeilijke tijd. Br. W. Hansma kreeg te horen dat er kanker bij hem is geconstateerd. Hij wacht nog op vervolgonderzoeken en een behandeling. We hebben gebeden om kracht en genezing. Dat de Heere hem en zijn vrouw toch wil dragen in deze spannende tijd. Br. J. Kooistra kreeg het bericht dat er voor hem geen behandeling meer mogelijk is. We dragen hem en zijn vrouw aan de Heere op en bidden om kracht en Gods nabijheid voor wat er komen gaat. Zr. E. Teeninga mocht het ziekenhuis verlaten en verblijft momenteel in het Zonnehuis te Zuidhorn om te revalideren. We hebben gebeden om een voorspoedig herstel. We mogen terugkijken op een mooie startzondag met de gemeente onder het thema; 'De tijd van je leven!' Op zaterdag 14 september hopen we als gemeente gezamenlijk te genieten van een BBQ.

Ds. M.J. van Keulen

FEANWALDEN

Zondag 15 september

9.00 uur ds. D.J. Steensma

Zondag 22 september

9.30 uur ds. R.W.J. Soeters

Gemeentenieuws

Zondag 15 september a.s. is er een tentdienst in een grote tent in het Spoorpark, bij Talmahûs. Deze samenkomst wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die afkomstig zijn uit verschillende kerken of geloofsgemeenschappen. Vanaf 10.30 uur is er koffie. De dienst begint om 11.00 uur. Na ong. 12.00 uur is er soep en broodjes voor iedereen. Vanwege deze samenkomst begint de dienst in ons kerkgebouw om 9.00 uur.

Br. Ytzen Hoekstra heeft in het ziekenhuis een ingreep ondergaan. Deze is zo het nu lijkt goed verlopen. Onze broeder moet de komende weken rust nemen. De diaconie was blij met de opbrengst van de collecte bij het avondmaal, zo'n driehonderd euro.

D.J. Steensma

FRANEKER

Zondag 15 september

9.30 uur ds. Arend de Braak, Heilig Avondmaal

Zondag 22 september

9.30 uur ds. Tj. Wever

HARLINGEN

Zondag 15 september

10.00 uur ds. D. de Jong

ook online te volgen via <https://dehavenharlingen.nl/live-uitzending/>

Zondag 22 september

10.00 uur ds. D. de Jong

ook online te volgen via <https://dehavenharlingen.nl/live-uitzending/>

LEEUWARDEN

Zondag 15 september

10.00 uur ds. Bart Visser, dtartzondag,
bevestiging ambtsdragers

livestream via www.cgkleeuwarden.nl

Geen middagdienst

Zondag 22 september

9.30 uur ds. Kees den Hertog

livestream via www.cgkleeuwarden.nl

16.30 uur ds. Ton van der Wekken, kerkdienst in
de Bethelkerk, te beluisteren via
www.kerkdienstgemist.nl

Startweekend

Ook dit jaar staan het derde weekend van september in het teken van de start van het nieuwe seizoen. Iedereen die dat mee wil vieren is welkom.

Op zaterdag 14 september

- Om 16.30 uur is er de traditionele voetbalwedstrijd tussen de kerkenraad en de jeugd van onze gemeente bij Comenius Mariënborg. Natuurlijk hoort daar publiek bij om iedereen aan te moedigen.
- Voor het verdere programma wordt iedereen in onze eigen Bethelkerk verwacht. Vanaf 17.30 uur staan de deuren open voor de maaltijd en
- om 19.30 uur is er de pubquiz.

Op zondag 15 september

- Om 09.30 uur staat de koffie, thee en limonade klaar
- Om 10.00 uur begint de eredienst, waarin ook de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd.
- Na de dienst is er weer koffie, thee en limonade en heerlijke door veel gemeenteleden zelf gemaakte taart

Kom, Heilige Geest

Het jaarthema van vorig jaar is veel te mooi om al af te sluiten. We houden het daarom ook voor dit nieuwe seizoen aan. In de loop van het jaar zal op allerlei manieren (extra) aandacht zijn voor de betekenis van de Heilige Geest. Het afgelopen jaar hebben we o.a. stil gestaan bij de oproep 'Streef naar de gaven van de Geest, vooral die van de profetie'. Na de eerste dienst daarover is er een cursus profetie gestart. Waar moet je dan aan denken? Profetie is in het Nieuwe Testament niet iets wat allereerst gaat over de toekomst. Het gaat over luisteren

naar God om door de kracht van de Heilige Geest elkaar op te bouwen, bemoedigen en troosten (1 Korinthe 14:5). De cursus geeft goed Bijbels onderwijs én helpt om het ook in de praktijk te brengen. (Je doet het misschien al meer dan je beseft!) De eerste groep bestond uit zeven deelnemers. We hebben acht mooie avonden gehad. We hebben ervaren dat het ook wel heel mooi is als de groep niet te groot is. Deze groep wil graag verder bezig blijven met dit onderwerp en het ook inzetten ten bate van de gemeente. Daar komt later meer nieuws over. Er is ook een gespreksgroep die zich opgegeven heeft om de cursus met elkaar te doen. Dat is een mooie manier om de vertrouwelijkheid die je als groep hebt hierbij ook in te zetten. Dus laat het weten als je als gespreksgroep ook graag deze cursus wilt volgen, of als je een keer een avond meer wil horen over wat het inhoudt. Er zijn ook verschillende mensen die voor de vakantie aangaven de cursus graag te volgen, maar toen geen tijd hadden. Bart Visser gaat kijken welke avond vanaf september geschikt is om de cursus ook te geven. Het mooie hiervan is dat je deze cursus niet alleen voor jezelf doet. Je zult merken dat je hierdoor juist bemoedigd wordt om ook echt tot zegen te zijn voor anderen. Dus heb je vragen of wil je meedoen met deze cursus, laat het weten aan Bart Visser.

Jubileum

Klaas en Alie Offenga vierden zondag 8 september hun 55 jarig huwelijksjubileum. Ze zijn ontzettend dankbaar dat ze dit samen met hun kinderen en kleinkinderen beleven. Er zijn best veel zorgen geweest rondom de gezondheid, maar ze krijgen dit mooie als een geschenk uit Gods hand.

Voorbeden

Jeanette Drenth is nu in de hospice in Hoogeveen. Ze is blij en dankbaar dat ze daar nu dicht bij familie kan zijn in deze laatste fase van haar leven hierop aarde. We bidden mee om Gods voortdurende nabijheid. Johanna Boersma was tijdelijk in het St Antonius ziekenhuis in Sneek. Na een paar dagen kon ze gelukkig ook weer naar huis. Samen met haar en haar man Bert hebben we God daarvoor gedankt. Jan Jellema mocht naar huis uit het ziekenhuis. De bloedwaarden waren daarvoor hoog genoeg. Hij volgt nu immunotherapie. We bidden mee met Jan en Elsbeth om een zegen over die behandeling. We hebben ook gebeden voor de scholen die weer begonnen zijn. Voor kinderen, jongeren, studenten, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Om wijsheid, gezondheid, liefde en wat ook maar nodig is om te ontwikkelen en groeien om tot zegen te zijn. We dragen iedereen – en ook allen die hier niet bij name zijn genoemd, maar wel in onze harten, gedachten en gebeden zijn – op aan onze God en Vader. Hij is erbij. Allen gezegende weken toegewenst
Nel Noppe

SIEGERSWOUDE-DE WILP

Zondag 15 september

9.30 uur ds. D. van der Zwaag
14.30 uur ds. D. van der Zwaag

Zondag 22 september

9.30 uur ds. D. van der Zwaag
15.00 uur ds. D. van der Zwaag

SNEEK

Zondag 15 september

9.30 uur ds. G. Bruinsma, startzondag
17.00 uur Geen dienst

Zondag 22 september

9.30 uur ds. S. Braaksma (Leeuwarden)
17.00 uur ds. G. Bruinsma

SURHUISTERVEEN

Zondag 15 september

9.30 uur ds. Albert-Jan Dorst
14.00 uur ds. R. Bikker (NCGK Haren)

22 september

9.30 uur ds. Albert-Jan Dorst, startzondag
14.00 uur ds. Albert-Jan Dorst, startzondag

Gemeentenieuws

Blijdschap is er in de gemeente vanwege de geboorte van twee kinderen. Joel en Jesse werden geboren in de gezinnen van Fokke en Froukje en Daniel en Petra. Dankbaarheid hebben we bij God gebracht voor het nieuwe leven en dat het goed is.

Voorbede was er voor broeder en zuster Schievink omdat er een broer is overleden. Het verdriet hebben we bij de Here God gebracht en we hebben Hem ook gebeden om Zijn nabijheid.

In de komende weken hebben we een aantal bijzondere diensten waar we naar uit mogen kijken.

Ds. Albert-Jan Dorst

ZWAAGWESTEINDE

Zondag 15 september

9.30 uur ds. B.H.P. Mussche
14.00 uur ds. B.H.P. Mussche

Zondag 22 september

9.30 uur ds. W.J. van de Velde
14.00 uur ds. W.J. van de Velde

Gemeentenieuws

Het is aan het kerkbezoek goed te zien dat de meeste vakantiegangers weer zijn teruggekeerd. Velen zitten al weer in het normale ritme van het werk. De kinderen gaan nu het ritme van de schoolgang weer oppakken. Het kerkelijk seizoen gaat onder de zegen van de Heer ook weer van start.

Opnieuw mogen we 2 nieuwe leden mogen verwelkomen. Lise Buijtenhuis heeft zich als dooplid aangesloten bij onze gemeente. Lise hoopt 20 september a.s. te trouwen met Jochum Elzinga, in het kerkje van Elahuizen. De dienst begint om 16.00 uur en is onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Ds. Aalderink van Noordscheschut hoopt de dienst te leiden. Overgekomen, met belijdenisattestatie vanuit de Nederlands gereformeerde kerk van Dronten, Miranda Banga-Wisselink. Zij waren beide al geen onbekenden meer in onze gemeente. We hopen dat zij zich snel bij ons thuis mogen gaan voelen en hun plek in de gemeente mogen vinden.

Broeder en zuster Anton en Baukje Smits waren op 1 september 35 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum! We hebben de Heere gedankt voor Zijn trouw, in goede en in kwade dagen, en gebeden dat de Heere ook verder met hen mee zal gaan.

Afgelopen zondag hebben we het Heilig Avondmaal mogen vieren. De tekenen van lichaam en bloed hebben ons weer mogen bepalen bij Zijn grote liefde voor ons.

Start nieuw seizoen

Zaterdag 14 september a.s. hopen we onze jaarlijkse gemeentedag te houden. We hebben dan een barbecue in de tuin van Yde en Anneke. Binnenkort begint de catechisatie en club Groeiend Leven weer. Maar voordat we echt van start gaan, willen we gezamenlijk nog even bij elkaar komen voor een gezellige middag en als afsluiting een barbecue. We gaan dit houden op zaterdag 28 september vanaf 16.00. Dus alle jongeren vanaf 9 tot 18 jaar zijn van harte uitgenodigd om te komen. En als je een vriendje of vriendinnetje wil meenemen, neem deze gerust mee. Binnenkort komt er verdere info.

Woord

Het verwerven van de (Bijbelse) wijsheid komt voort uit de afhankelijkheid van God. In Psalm 111:10 lezen we: "De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand" en in Spreuken 9:10 staat: "Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht". Wanneer we eerbiedig luisteren naar wat God zegt, wordt ons inzicht vermeerderd en groeien we in Zijn wijsheid!

Allen een gezegende week toegewenst. Ga met God en Hij zal met u zijn. Hartelijke groet vanuit De Westereen,
Uw kerkenraad

Classis Hoogeveen

ASSEN

Zondag 15 september

9.30 uur ds. Sijtsma
16.30 uur ds. Soepenbergh, gezamenlijke dienst
in de Kandelaar

Zondag 22 september

9.30 uur ds. Dingemanse
16.30 uur ds. S.W. de Boer, gezamenlijke dienst
in Marsdijk

Nieuws uit de Bethelgemeente

We vierden samen het Heilig Avondmaal. In brood en wijn kwamen de tekenen van het lichaam en bloed van onze Heiland tot ons. Op donderdag 26 september hopen Thomas Weggemans en Ineke van der Veen elkaar hun jawoord te geven. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk is in Tsjerke in Terherne. De dienst zal worden geleid door de opa van Ineke, ds. Capellen. Broeder Overweg vierde zijn verjaardag en ontving als felicitatie de bloemen van de kerk.

Agenda

Vrouwenvereniging Monica start het seizoen weer op D.V. 23 september. En om alvast rekening mee te houden: op zaterdagavond 2 november een uurtje 'zingend naar de zondag'.
Nynke de Vries-Rintjema

DEDEMSVAART

Zondag 15 september

9.30 uur ds. H.J.Th. Velema (Hoogeveen)
16.30 uur ds. H.J.Th. Velema

Zondag 22 september

10.00 uur ds. M. Visser (Nunspeet), dovendienst
16.30 uur ds. D.A. Brienen (Hardenberg)

Gemeenteleven

Op 29 augustus is broeder Wim Kamerman plotseling overleden. Willem Kamerman werd geboren op 8 november 1943. Samen met zijn vrouw Gretha Kamerman-Otten, kreeg hij vijf kinderen. Zijn werkzame leven was hij boer te Linde, waar hij nog steeds woonde. Hij zocht en vond zijn houvast bij de Here. Op donderdag 5 september werd hij begraven. De tekst voor de preek was uit Spreuken 3: 6: Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. We hebben gebeden voor Gretha en de kinderen en kleinkinderen, dat ze hun kracht en troost bij de Here mogen vinden. We hebben ook gebeden voor Hans en Neeltje Rigtje van Eck, nu de vader van Neeltje Rigtje te horen heeft

gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is. We bidden om steun en rust van God in de aankomende tijd. Ook was er voorbede voor broeder en zuster Gerrit en Gerrie de Wind die binnenkort voor bijna acht maanden naar Ghana vertrekken om het project wat ze daar hebben verder te ondersteunen. Dat de Here hen wil bewaren en sterken in deze periode en dat hun hulp ten goede mag komen aan de kinderen in Ghana. Er was dankzegging gevraagd door broeder Dolf Boes, die een oogoperatie heeft ondergaan, welke geslaagd is. Blijdschap is er in het gezin van Niek en Dresien Visscher. Op 31 augustus hebben ze een zoon mogen ontvangen. Zijn naam is Bart, een broertje van Jesse, Nick♥, Lukas en Ilse. We hebben gedankt voor zijn geboorte en gebeden voor het gezin. We mochten ook danken voor het 45 jarig huwelijk van broeder en zuster Leen en Geesje Douw. Dankbaar voor de jaren die ze hebben gekregen en voor de steun die de Here hen heeft gegeven, ook in de moeilijke tijden.

Start nieuw seizoen

We hadden een prachtige startzondag! De jeugd was zaterdag al met elkaar uit geweest en zondag was er voor de hele gemeente een programma. Na de ochtenddienst was er heerlijk gebak bij de koffie en rond de middag stond de barbecue klaar. Toen iedereen verzadigd was, was er gelegenheid voor een Emmaüs-wandeling. We werden op pad gestuurd in twee- en drietallen, met een aantal vragen naar aanleiding van de preek over Johannes 15. Het was mooi om zo de onderlinge band weer aan te halen en samen in gesprek te gaan. Het thema van het nieuwe seizoen is :Groeï!. We hopen te groeien, niet alleen in aantal, maar ook in verdieping van de band met de Here God.

Verjaardagen 70+

Op 22 september hoopt broeder Henk van Eck zijn verjaardag te vieren. We wensen hem, samen met zijn familie een fijne verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar.
Marja Lindenhovius- van der Bent

EMMEN

Geen kopij ontvangen

HARDENBERG

Zondag 15 september, startzondag

10.00 uur ds. D. Brienen
14.45 uur ds. D. Brienen

Zondag 22 september

10.00 uur ds. D. Brienen
14.45 uur ds. P. Storm (Vroomshoop)

Gemeentenieuws

Ik moet eerst even wat rechtzetten. Abusievelijk gebruikte ik de vorige keer bij zuster Mentina Zagers de verkeerde achternaam. Ze gaf het zelf aan mij door en wilde graag dat het één en ander werd gerectificeerd. Dat doe ik dan hierbij met excuses. Een paar weken geleden overleed heel onverwachts op 81 jarige leeftijd Mentina's vader. Hij zakte in elkaar in de tuin en ondanks pogingen tot reanimatie kwam hij niet meer tot leven. Ondanks de grote schok en het enorme gemis, is er de troost dat hij krachtig getuigde van zijn geloof en vertrouwen op de Here. Hij mag nu thuis zijn bij zijn hemelse Vader. We bidden voor zijn achtergebleven vrouw, Mentina en Jos en haar broer en zijn vrouw. Hun band met hun vader was heel sterk en warm. We nemen in onze gebeden ook Nathalie en Rick, en Gerjan en Mariska en de twee kinderen van Mentina's broer mee. De begrafenis vond plaats vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwaagwesteinde.

Vorige week zondag, maar ook afgelopen zondag, deden we voorbede voor zuster Femmy Reinds, die ernstig ziek en verzwakt is. Haar nieren functioneren helaas niet meer. Er zullen geen verdere onderzoeken of behandelingen meer worden uitgevoerd, want daar is ze te zwak voor. Sietse, de kinderen en kleinkinderen komen zo veel mogelijk. Het doet goed in deze speciale dagen van afscheid veel samen te zijn en zorg en liefde en fijne herinneringen te delen. We deden ook voorbede voor het gezin van de zoon van ons predikantsechtpaar, in Frankrijk (Dijon). Zijn vrouw beviel met behulp van een keizersnee van een klein jongetje, die ze de naam Samuël gaven. Omdat het jongetje prematuur was, kwamen er al gauw berichten over zorgwekkend gewichtsverlies. Hij heeft nog steeds intensieve zorg nodig in het ziekenhuis. Gelukkig konden dominee Brienen en zijn vrouw de dag na de geboorte afreizen naar Dijon om het gezin de eerste dagen bij te staan in deze spannende tijd. Afgelopen zondag bracht de dominee zijn kleinkind nogmaals in het gebed bij de Heer. Het verblijft nog steeds in het ziekenhuis, maar het gaat nu toch wel heel wat beter.

Afgelopen zondag hebben wij het Heilig Avondmaal gevierd. Het was goed om samen als gemeente zo rond de tafel van de Heer te gedenken wat de Here Jezus Christus voor ons gedaan heeft door de straf van de zonde op zich te nemen. In de middagdienst werd een begin gemaakt met een reeks preken over de geloofsbelijdenis. Na de middagdienst hebben we in Ommen een thuisviering gehad bij zuster en broeder Zomer. Ze verblijven in Zorgcentrum Oldenhaghen en kunnen helaas de diensten niet meer bezoeken. Iemand zei: Als je niet meer naar de kerk kunt, dan komt de kerk wel naar jou toe. Ze waren heel dankbaar voor het bezoek. Op deze manier kunnen ze toch

nog deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Er zijn ook weer jarige 80 plussers. De leeftijd van de zeer sterken. Op de tweede dag van deze maand was onze zuster Trudy de Muinck Keizer jarig. Zij heeft nu de gezegende leeftijd van 92 jaar! Dus een negentigplusser! Ze kan ondanks haar hoge leeftijd gelukkig nog steeds de kerkdiensten bezoeken. De Heer is goed voor haar. Verder was een paar dagen later onze broeder Harm Kleefman jarig. Hij werd 84 jaar! Dat was op 6 september. Drie dagen daarvoor was zijn vrouw, onze zuster Femmie Kleefman, jarig. Op 3 september. Eigenlijk hoort ze nog niet in het rijtje van tachtigjarigen thuis, want ze is "pas" 79 jaar geworden. Maar ik maak daar nu maar even een uitzondering voor, want man en vrouw zijn toch één, nietwaar? Ook zij kunnen gelukkig nog steeds trouw de kerkdiensten bezoeken. Dank aan de Heer. Wij wensen de jarigen een gezond en gezegend nieuw levensjaar toe. Want ook voor hen geldt: God is een toevlucht voor de Zijnen. Hartelijke groet vanuit Hardenberg.
Abel Gelling.

HOOGVEEEN

Zondag 15 september

9.30 uur ds. W. de Bruin (Meppel), Alphadienst - Centrum

9.30 uur ds. J.W. Moolhuizen, Omegadienst - Ichthus

18.30 uur br. Evert Otten, Leesdienst - Ichthus

Zondag 22 september

9.30 uur ds. J. Jonkman (Zeewolde), Omegadienst - Centrum

9.30 uur ds. J.W. Moolhuizen, Alphadienst - Ichthus

18.30 uur ds. A. Hakfoort (Kampen) - Centrum

Kerkelijk nieuws

We kunnen terugzien op een mooie, geslaagde en zonnig overgoten Startzondag op de Speelweide in Echten. Het nieuwe jaarthema is: Gods Koninkrijk dichterbij.

Voorbede en dankzegging

Wij hebben gebeden voor br. en zr. Jan en Ria Mansens-Boersma, Tapuitlaan 44. Ria gaat de laatste levensfase in. Ondertussen is Ria op woensdag 4 september op de leeftijd van 69 jaar overleden. De afscheidsdienst D.V. zal plaatsvinden op donderdag 12 september om 13.00 uur in de Ichthuskerk. Voorafgaand aan deze dienst is er vanaf 12.20 uur gelegenheid om de familie te condoleren. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de natuurplaats De Mepperdennen in Meppen. In het midden van de gemeente hebben wij onze zr. Ria Mansens-Boersma op zondag 8 september herdacht. Ria werd geboren op 7 mei 1955 en is rustig ingeslapen op 4 september 2024. In het bericht van haar overlijden staan de woorden

uit Psalm 23 centraal: 'De Heer is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb. Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig wonen in Uw huis'. In de afscheidsdienst op donderdag 12 september zal deze tekst centraal staan. Na een moment van stil zijn hebben wij ter nagedachtenis aan onze zr. Ria Mansens-Boersma gezongen: Opwekking 392, de verzen 1: 'Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn Vriend en vers 3: 'Ik zal van U houden, in leven en dood'. Wij hebben gebeden voor de familie van onze overleden zr. Ria Mansens-Boersma, haar man Jan, kinderen en kleinkinderen.

Ook hebben wij gebeden voor br. en zr. Marginus en Sylvia Kamerman-Fokkema, Hoofdweg 25 te Stuifzand. De vader van Marginus is op donderdag 29 augustus plotseling overleden. In het gebed hebben wij zijn moeder en verdere familie aan de Here opgedragen.

Marco Hartman en Mannie Otten zijn op zaterdag 31 augustus getrouwd. In een korte ceremonie werd een zegen over hun huwelijk gevraagd. Op zondag 1 september hebben wij gedankt dat zij getrouwd zijn en gebeden om een zegen over hun huwelijk. Hun adres is: Toldijk 29, 7901 TA Hoogeveen.

Op zondag 1 september hebben wij een zegen gevraagd over het huwelijk van Jetze Kapitein en Marlies van Hoffen. Dit huwelijk heeft plaatsgevonden op vrijdag 6 september in de Ontmoetingskerk te Ede. Hun woonadres is: Papaverstraat 115, 3911 ZC Rhenen.

Wij hebben ervoor gedankt dat br. en zr. Jurrie en Hennie Streutker-Benjamins, Stoekeplein 66-15, op 2 september mochten gedenken 30 jaar getrouwd te zijn geweest. Namens de gemeente: van harte gefeliciteerd!

Wim Koekoek, Graskamp 9, moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen i.v.m. een longontsteking. In het gebed hebben wij hem aan de Here opgedragen. Wij hebben de Here dank gebracht voor de veilige terugkomst uit Mozambique van Henk, Wim, Jeannette, Allard en Anne Mieke.

Wij hebben gebeden voor Wim en Anny Mol, Bittervoorn 4. Hun kleindochter Laura ligt sinds afgelopen week in coma in het Martini ziekenhuis in Groningen.

Vanaf zondag 8 september (Startzondag) vinden de morgendiensten zowel in de Centrumkerk, als in de Ichthuskerk plaats.

Vanwege de studiedagen die ds. Wouter Moolhuizen gaat volgen, is hij op de volgende data afwezig: maandag 9 t/m woensdag 11 september, maandag 16 t/m woensdag 18 september en maandag 23 t/m woensdag 25 september.

Bij bijzonderheden kunt u contact opnemen met het wijkteam of met Hilde Otten (hildeotten@cgkhuoogveen.nl of 06-39824036).

Vanaf maandag 9 september beginnen de catechisaties weer. Als er vragen zijn, kan contact worden opgenomen met Wouter Moolhuizen of Martin Rusken. Als je je op wilt geven voor belijdeniscatechisatie, dan kan dat bij Wouter Moolhuizen. De belijdeniscatechisatie volgt een wat ander rooster en begint op maandag 30 september.

VOOR DAG & DAUW

Zie voor informatie hierover in de Nieuwsbrief van 8 september 2024.

Bloemen

De gezamenlijke bloemengroet is op 1 september 2024 gegaan naar br. en zr. Henk en Henny Vrieling-Scheeringa, Einsteinlaan 5.

De bloemengroet uit Centrum is op 8 september gegaan naar br. en zr. Frank en Sarina van Wijk-Marinus, Bentinckslaan 31 en die uit Zuid naar Hennie Otten-Prijs, Alteveerstraat 202.

80+ jarigen

Op 16 september is het de verjaardag van zr. Kia Kikers-Paas, Jos van Alderenlaan 60. Zij hoopt 81 jaar te worden.

Op 17 september hoopt br. Bene Ram, Het Haagje 9-22, zijn 85e verjaardag te gedenken.

Op 18 september hoopt br. Dirk Guichelaar 82 jaar te worden. Hij woont IJssel 42.

Voor alle drie een hartelijke felicitatie en Gods zorg en nabijheid op jullie verdere levensweg.

J. Vos

MEPPEL

15 september

9.30 uur student Gerard Bosker

16.30 uur student Gerard Bosker

22 september

9.30 uur ds. W. de Bruin Startzondag

17.00 uur ds. G. Kortleven

Gemeentenieuws

Afgelopen zondag mochten we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Ook is er gebeden voor ouderen die het om uiteenlopende redenen moeilijk hebben qua gezondheid. Lichamelijke maar soms ook psychische klachten die niet altijd door anderen worden begrepen kunnen ons zomaar overvallen. We kunnen ons dan eenzaam en onbegrepen voelen. Dan mogen we het met psalm 42:9 weten 'Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God mijns levens'. Dankbaar zijn we met fam. Bernhard en Rachel Roos nu er op 2 september bij hen een zoon is geboren. Zij noe-

men hem Levi en hij is het broertje van Juda en Maria. Langs deze weg van harte Gods zegen toegewenst. De Heilige Doop is aangevraagd door Bas Magré die al langere tijd onze jeugdactiviteiten bezoekt. Dankbaar zijn we met de NGK in Meppel nu zij deze morgen in ds. R. Telgenhof een eigen herder en leraar mogen ontvangen. Moge de Heere zelf zijn werk en deze gemeente zegenen. We hebben gebeden voor de gemeenteavond in het kader van beroepingswerk en onderhoud van orgel en kerkgebouw. De dienst aan de Heere verdient ons gebed, onze inzet in tijd en middelen. Zodat het er ook verzorgd en uitnodigend uitziet voor onze eigen gemeente maar ook voor anderen die we bij onze activiteiten verwelkomen. 'Want alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem.' Kol 3:17.

Henk Bokhorst, pastoraal werker.

NIEUW BALINGE

Zondag 15 september

9.30 uur ds. C. Cornet, voorbereiding Avondmaal

14.30 uur ds. C. Cornet

Zondag 22 september

9.30 uur ds. C. Cornet, Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. C. Cornet, dankzegging Heilig Avondmaal

Gemeentenieuws

We zien terug op een mooie gemeentag, de laatste zaterdag van september. Het was allemaal goed georganiseerd door onze jeugdvereniging. De zondag erna kregen we onderwijs over de betekenis van heilig zijn; over Gods volk dat heilig is en over God Zelf Die heilig is. Met de jongeren was er na de middagdienst een preekbespreking.

De komende zondagen mogen weer in het licht staan van de voorbereiding op en de viering van het Heilig Avondmaal. Halverwege de voorbereidingsweek hopen we elkaar nog te ontmoeten tijdens het bezinningsuurtje.

Verschillende leden kampen met ziekte en zorg. Anderen zijn druk met het geven van mantelzorg. De HEERE zei allen goed en nabij. Tot slot nog dit: op dinsdag 24 september starten de catechisaties weer. Ik zie uit naar een mooi en gezegend catechisatie seizoen met de jongeren.

Met een hartelijke groet,

Ds. C. Cornet

NOORDSCHESCHUT

Zondag 15 september (Startzondag)

9.30 uur ds. A.A.L. Aalderink

14.00 uur ds. A.A.L. Aalderink (i.v.m. Startzondag is de 2e dienst elders)

Zondag 22 september

9.30 uur br. G. Winters,

leesdienst i.v.m. kampweekend jeugd

14.00 uur ds. A.A.L. Aalderink

Gemeentenieuws

Zuster Trijntje Schonewille mocht na een geslaagde heupoperatie weer thuiskomen. Hier zijn wij dankbaar voor en hebben daar ook voor gebeden. Ook is er gebeden voor het gezin van Derk Jan en Zwany Kamerman nu de vader van Derk Jan plotseling is overleden als gevolg van een hartstilstand. We wensen hen veel liefde en kracht toe in de periode die komen gaat. Op de 1e van de maand hebben wij als gemeente gebeden voor de zending. En specifiek voor het internationaal studentenwerk van IFES Nederland. We hebben de Heere gedankt voor het goede werk dat zij mogen doen. Op zondag 1 september is zuster Jennie Zwiep-Engels overleden. De laatste maanden nam haar gezondheid verder af, waarbij zelfstandig wonen niet meer ging. Zuster Zwiep-Engels was gehecht aan dit leven en ze had veel lieve mensen om haar heen. Ze had een groot vertrouwen in haar Heiland en wist dat er een 'nieuwe woning' voor haar gemaakt was. Zo kon ze zich aan Hem overgeven. Op 6 september is zuster Zwiep-Engels begraven. Als gemeente hebben we gebeden voor Goos en de verdere familie. We wensen hen veel sterkte en Gods kracht toe. Ook is er dankzegging gedaan voor het interkerkelijke evenement (Hunting Game) dat op 7 september in Noordscheschut plaatsvond. Het evenement was zeer geslaagd.

Verjaardagen

Op 17 september hoopt zuster Jo de Jonge-Drenth haar 81e verjaardag te vieren. Namens de gemeente alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Carlo Annen

STEENWIJK

Zondag 15 september

9.30 uur ds. J. van de Wetering

17.00 uur ds. J. Oosterbroek

Zondag 22 september

9.30 uur ds. K. Jonkman

17.00 uur ds. J.W. Moolhuizen

Gemeentenieuws

Inmiddels heeft br. A. Groenink twee keer een chemokuur gehad. Tot nu toe kan hij die goed verdragen en de behandeling heeft ook al effect. We wensen hem Gods kracht toe bij de overige kuren.

De kwaadaardige cellen die op de stembanden van br. G. Doosje zijn gevonden kunnen behandeld worden door middel van bestralingen. In totaal zal hij 35 keer bestraald worden. Dat is een goed bericht. Een ander goed bericht is dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. We bidden dat de Here hem de kracht zal geven om de

behandeling en alles wat die met zich meebrengt aan te kunnen en ook dat het resultaat goed zal zijn. We leven mee met br. en zr. Bultje-de Vroome, omdat een broer van zr. Bultje gestorven is op de leeftijd van 86 jaar. We wensen hun Gods troost toe. In de morgendienst van zondag 22 september hopen we ons voor te bereiden op de viering van het avondmaal. *K. Jonkman*

Classis Zwolle

DRONTEN

Zondag 15 september

Ontmoetingskerk

9.30 uur drs. J. Oosterbroek

De Lichtboei

16.30 uur br. B. Schaaij

Zondag 22 september

Ontmoetingskerk

9.30 uur drs. J. Oosterbroek, Heilig Avondmaal

De Lichtboei

16.30 uur ds. G.J. van Harten

Gemeentenieuws

We hebben gedankt met:

Georgina Teseling voor de goede uitslag naar aanleiding van controle op borstkanker.

Jan Trompetter die gelukkig geen ontsteking in zijn longen heeft. Om meer zuurstof te krijgen moet hij wel aan een apneu apparaat.

Sandra de Lang omdat de behandeling van longontsteking bij Wies van der Wal, haar moeder, goed is aangeslagen.

Leidie en Wim Hanekamp die donderdag 29 augustus 45 jaar getrouwd waren.

We hebben gebeden voor:

Henk Jonkman, in zijn rug zit een hernia; hij staat op de wachtlijst voor de pijnpoli.

De familie Schenk, een neef is plotseling op 52-jarige leeftijd overleden.

Het jaarthema voor het nieuwe seizoen is 'Leiding en bevrijding'.

WH

EMMELOORD

Zondag 15 september

9.30 uur ds. M. Oppenhuizen (Zwolle)

19.00 uur ds. A. Hakvoort (Kampen)

Zondag 22 september (Startzondag)

9.30 uur ds. H. Jonkman (Dronten)

14.00 uur br. Niek Wolbers, Sing Out

Gemeentenieuws

Rondom de diensten: Alle diensten worden online uitgezonden via you tube en kerkdienstgemist. www.hoeksteenemmeloord.nl

Zondag: Iedere zondag klinkt Gods Woord. Wat een zegen. God laat niet los wat Zijn hand is begonnen. Zo kwamen zondagmorgen en zondagmiddag Woorden van Eeuwig leven naar ons toe. De connectdienst was weer indrukwekkend. Veel mensen waaronder veel jongeren waren in ons midden. Vanuit psalm 56 richtte Ds. Bram Hofland ons op Hem die er is, als je God zoekt. David zocht de HERE, wij mogen ook zoeken en vinden. We zien uit naar zondag 22 september als het weer startzondag is.

Gebed

In onze voorbeden hebben we een plaats gegeven aan Sabine Derksen en Sander van Luit in verband met hun huwelijk en de inzegening daarvan op 2 september. We baden voor Joris van Rooij. De artsen hebben besloten om hem te laten opnemen in het UMC Groningen voor een openhartoperatie. De operatie heeft al plaatsgevonden en de eerste berichten zijn bemoedigend. Armella Koeman heeft voorbede gevraagd. De tumor waar zij 4 jaar geleden aan geopereerd is, groeit weer terug. De tumor lijkt goedaardig, maar zorgt wel zonder behandeling voor uitvalsverschijnselen. Er wordt gestart met bestralingen. We hebben gebeden voor een geslaagde behandeling. Zr. Riet Klinkenberg heeft haar jongere zus naar het graf moeten brengen. We hebben gebeden om kracht en troost voor onze zr. en familie.

De synode van ons kerkverband vergadert dit jaar. Op de achtergrond zijn er al diverse commissies aan de slag. We hebben gebeden om Gods Zegen en wijsheid voor de synode en de vergaderingen die al plaatsvinden.

We danken samen met Klaas Lucas en Lysanne Kramer voor de geboorte van een gezonde dochter Sophie Alida op 1 september. Onze br. Ton vd Nadort heeft voorbede gevraagd in verband met een openhartoperatie. Er wordt een hartklep vervangen. Hij wordt hiervoor op 11 september opgenomen in het UMC te Utrecht. De 12 september zal de operatie plaatsvinden "Het is een zware operatie, maar wij vertrouwen op God. Hij is erbij". Joris en Anne Marij van Rooij en hun kinderen zijn opgelucht dat we God kunnen danken voor een geslaagde operatie die Joris heeft ondergaan. Afgelopen maandag zijn er bypasses uitgevoerd en heeft Joris twee nieuwe hartkleppen gekregen. Op dit moment is Joris nog in het ziekenhuis en ligt op de hartverpleegafdeling. Hij maakt het naar omstandig- heden goed! Zij zijn ook dankbaar voor het gebed en medeleven uit de gemeente. Wat is het goed om onderdeel te zijn van een gemeenschap. Samen

met hen danken we God. Op maandag 2 september waren onze broeder en zuster Henk en Joke Driehuisen 65 jaar getrouwd. Zij willen daar God voor danken. Broeder Wicher en zuster Rieka Draijer waren afgelopen donderdag 4 september 55 jaar getrouwd. Daar willen zij in de gemeente God voor danken.

Stefan Strockmeijer vertrekt op 16 september naar Albanië met hulpgoederen voor de stichting Hoop voor Albanië. We bidden voor een goede voorbereiding en reis en voor het werk van de stichting waar we vandaag ook voor collecteren.

Alphacursus

De Alphacursus is van start gegaan. Afgelopen woensdag was de 1e ontmoetings-/startavond. Er waren voldoende deelnemers om de Alphacursus weer te vervolgen. Er zijn 16 deelnemers. We bidden of de HERE deze cursus wil zegenen. Voor de deelnemers en de teamleden. Het is heel fijn, dat er uit de gemeente van de Rank en de Hoeksteen weer voldoende br. en zr. zijn die willen koken. Dat mensen opnieuw de grootheid van God mogen gaan ontdekken, of dat mensen tot geloof mogen komen. Allen Gods Zegen, *Reindert Rorije*.

GENEMUIDEN

Zondag 15 september

9.30 uur prof. dr. A. Versluis
15.30 uur prof. dr. A. Huijgen

Zondag 22 september

9.30 uur ds. H. de Graaf
15.30 uur ds. H. de Graaf

HASSETL

Zondag 15 september

10.00 uur ds. Bram Hofland
19.00 uur ds. Bram Hofland

Zondag 22 september

10.00 uur ds. Bram Hofland
19.00 uur ds. Koos Tamminga

HATTEM

Zondag 15 september

9.30 uur prof. dr. J.W. Maris
19.00 uur prof. dr. J.W. Maris

Zondag 22 september

9.30 uur prof. dr. G.C. den Hertog
19.00 uur prof. dr. G.C. den Hertog

Gemeentenieuws

Veste nieuws:

Start

We mogen terugkijken op een mooie 'zonnige' start zaterdagmiddag. Het welkom was met koffie, thee of frisdrank. Met daarna een mooie wandeling door Hattem aangevuld met wat zoekopdrachten. De maaltijd bestond uit verschillende soorten salades, quiche, pannenkoeken, snacks en warme friet. Het nagerecht was ijs, fruit, pudding en bowl. Dank aan iedereen, die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Het was een geslaagde start van het nieuwe seizoen.

Zondag

Dankbaar waren we met ds. Jonkman dat hij de morgendienst kon leiden. Hij zag er naar uit, en wij ook. In deze dienst werden de broeders Reinhard Kamphuis en Peter Chris Kooij in het ambt bevestigd als ouderling en diaken. De broeders Bert Mulder en John Vels mochten terugtreden. Na een dankwoord mochten zij hun plaats weer in nemen bij hun gezin! De overdracht zal de komende kerkenraadsvergadering plaats vinden.

Meeleven

We leven mee met zuster Klara Verkade, zij heeft een operatie ondergaan, als het kerkblad uitkomt hopen, we dat zij weer thuis mag zijn en verder kan herstellen. We willen Klara en haar man Ab sterkte en kracht toe wensen in deze periode. We mogen weten dat de Here ons ziet, kent en Hij weet wat wij nodig hebben. We denken aan zuster Janny Hoogers, zij is een paar keer gevallen en kan niet veel op dit moment. In deze tijd heeft zij vaker thuiszorg nodig. Janny we denken aan je, en wensen je Gods nabijheid toe. Zuster Marry Ymer heeft te maken met een terugval, we hopen dat het tijdelijk is en wensen Marry ook de zegen van de Here toe.

Ook hebben we in ons gebed gedacht aan ds. van der Veer die ernstig ziek is, hij heeft vroeger veel werk in onze gemeente gedaan en velen hebben nog een band met hem. We wensen hem Gods nabijheid toe met allen die om hem heen staan.

KKR

De kerkenraad vergadert op dinsdag 17 september in de hal van de kerk. Aanvang 19.30 uur

Gedachte

Want het woord van de Here is recht, en al Zijn werk is betrouwbaar!
Bert Michelsen

HEERDE

Zondag 15 september

9.30 uur dr. A. Versluis

16.30 uur dr. A. Versluis

Zondag 22 september

9.30 uur ds. G. van Roekel

16.30 uur ds. G. van Roekel

KAMPEN

Zondag 15 september

9.30 uur ds. A. Hakvoort

15.30 uur ds. A. Hakvoort

Zondag 22 september

9.30 uur ds. A. Hakvoort

17.00 uur ds. K. Jonkman

Op 24 augustus was het 40 jaar geleden dat Hans en Elly van Dijk elkaar trouw beloofden tot de dood hen van elkaar zou scheiden. Ze hebben het jubileum op die dag met kinderen en familie gevierd. In de gemeente dankten we de HERE voor zijn trouw in al die jaren en we baden om diezelfde trouw voor de toekomst. Broeder Dinus Bleijenburg verbleef kort in het ziekenhuis voor onderzoeken. Bij hem is uitgezaaide prostaatkanker gevonden. De artsen beraden zich op de beste behandeling. Meer nog is het vertrouwen in de weg die de HERE met hem en zijn vrouw gaat: dat Hij er als een herder met zijn vertroostende stok en staf bij is. Zondag 15 september houden we de Startzondag. Na de kerkdienst gaan we naar het scoutingterrein aan het Ganzendiep. Daar is gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te eten. We sluiten daar af met Woord, gebed en lied. We hopen op droog weer, zodat we buiten kunnen zijn. Op zondag 22 september vieren we in de morgendienst het heilig avondmaal. *ds. A. Hakvoort*

LELYSTAD

Zondag 15 september

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

17.00 uur ds. S.P. Roosendaal

Zondag 22 september

9.30 uur ds. S.P. Roosendaal

17.00 uur ds. S.P. Roosendaal

ST. JANSKLOOSTER

Zondag 15 september

9.45 uur ds. D. Visser

14.30 uur ds. H.K. Sok

Zondag 22 september

9.45 uur ds. J. Bos

14.30 uur ds. J. Bos

URK

Zondag 15 september

Ichthuskerk

10.00 uur ds. H.K. Sok

17.00 uur ds. H. de Graaf, doopbediening

Maranathakerk

10.00 uur ds. W.A. Capellen

17.00 uur ds. J. van Vulpen

Schuilplaats

10.00 uur ds. J. van Vulpen

17.00 uur ds. H. Polinder

Immanuelkerk

10.00 uur ds. H. Polinder

17.00 uur ds. W.A. Capellen

Zondag 22 september

Ichthuskerk

10.00 uur ds. H.K. Sok

17.00 uur ds. M.J. van Keulen (Drogeham)

Maranathakerk

10.00 uur ds. H. Polinder

17.00 uur ds. W.A. Capellen

Schuilplaats

10.00 uur ds. W.A. Capellen

17.00 uur ds. J. van Vulpen

Immanuelkerk

10.00 uur ds. J. van Vulpen

17.00 uur ds. H. Polinder

ZWOLLE

Zondag 15 september

Noorderkerk

9.30 uur ds. Lieuwejan van Dalen, startzondag

19.00 uur ds. J. Ophoff, ontmoetingsdienst

Verrijzeniskerk

9.30 uur ds. Wouter Smit-van der Weel, startzondag

11.30 uur ds. Wouter Smit-van der Weel, startzondag

Zuiderhof

10.00 uur Startzondag

Koningskerk

16.30 uur ds. Lieuwejan van Dalen, opbouwdienst

Zondag 22 september

Noorderkerk

9.30 uur ds. Wytze Plantinga

19.00 uur ds. Wytze Plantinga, ontmoetingsdienst

Verrijzeniskerk

9.30 uur Wubbo van Herwijnen

11.30 uur Wubbo van Herwijnen

Zuiderhof

10.00 uur ds. Lieuwejan, ingetogen dienst

Koningskerk

16.30 uur ds. K.J. Bijleveld, opbouwdienst

Gebed

O God, U draagt ons door de tijden heen,
die vastliggen in Uw hand.
U geeft ons ook dit jaar opnieuw,
dat wij ons op U richten mogen.

In al ons werk, dat op ons wacht,
als in de kerk het werken weer begint,
mogen wij weten dat U daarachter staat,
om ons te wijzen op wat U hebt gedaan.

Daar draait toch altijd alles om,
dat ons dat steeds voor ogen wordt gebracht:
Uw liefde die ons leven is,
in Christus Jezus onze Heer.

Geef daarom, Heer, dat jong en oud,
door al het kerkelijke werk,
op zondag en ook door de week,
bij Hem leert schuilen in geloof.

En geef, o Heer, dat wij als kerk,
U werkelijk dienen mogen,
juist daarin dat wij elkaar,
steeds wijzen slechts op Hem.

En leer ons, Heer, dat wij dat doen,
door keer op keer elkaar,
te leggen in Uw hand,
U biddend in Zijn Naam.

O God, draag ons zo door de tijden heen,
die vastliggen in Uw hand,
waaruit ons heil gekomen is,
dat ons het leven geeft.

Wij heffen onze handen op, die zwak zijn in onszelf,
en bidden U, o grote God,
dat U ons zegent in ons werk,
zodat Uw Naam de eer ontvangt.

*tekst:
Jan van 't Spijker*

Het convent en de synode

Vrijdag 21 juni jl. was de eerste zittingsdag van de generale synode Rijnsburg 2024. Toen is onder andere gesproken over het convent dat op 20 april 2024 in Veenendaal is gehouden. De commissie die dat convent had voorbereid, heeft een rapport geschreven. Alle kerkenraden hebben onlangs dit rapport ontvangen.

In dit rapport kijkt de commissie terug op het convent, de dag van het convent zelf en de reacties die na afloop via de pers en op andere manieren bij de commissie terecht zijn gekomen. De commissie spreekt over een oogst van het convent. Het convent heeft dus daadwerkelijk een aantal dingen opgeleverd die ons als kerken verder kunnen helpen.

Daarom bevat het rapport een aantal aanbevelingen voor de synode van 2024. Daarmee wordt niet bedoeld dat er oplossingen voor de ontstane situatie in onze kerken worden aangedragen. Wel wordt aangegeven hoe we als kerken – luisterend naar het convent – met elkaar verder in gesprek kunnen gaan.

Niet eerder hadden de kerken het ook nodig om op deze manier samen te komen.

Dankbaar

De commissie is dankbaar hoe het convent is verlopen. Van de 181 kerken binnen ons kerkverband waren er 179 vertegenwoordigd. Dat laat iets zien van de betrokkenheid aan de ene kant en anderzijds ook de grote zorgen die er zijn. 'Niet eerder kwamen de kerken op deze manier samen. Zonder twijfel een historische gebeurtenis dus. Maar niet eerder hadden

de kerken het ook nodig om op deze manier samen te komen. Daarmee werd het vooral een historisch verootmoedigende gebeurtenis.'

Conclusie

De conclusie van het rapport is dat er een commissie toekomst kerkverband moet komen. Deze commissie krijgt de opdracht om een gesprek ter synode voor te bereiden over de fundamenteën en toekomst van het kerkverband. Deze commissie moet daarbij ook de vraag meenemen welke vormen het meest passen bij dit gesprek. Volgens de commissie zijn er namelijk nieuwe vormen nodig. Op het convent is een begin gemaakt met het verkennen daarvan. Er zijn panelgesprekken gevoerd. Volgens de commissie zijn het dit soort 'spannende' panelgesprekken die ons verder kunnen helpen, meer dan rapporten en zittingen volgens procedure.

Nieuwe vormen

Het gevaar van het volgen van de gewone procedure van het behandelen van de revisieverzoeken is volgens de commissie dat er zo'n grote hypotheek ligt op de uitkomst, dat het daarmee betekenisloos dreigt te worden. 'Wanneer de synode zou besluiten dat de ambten toch opengesteld kunnen worden of dat hier ruimte voor zou moeten worden gelaten, heeft een deel van de kerken aangekondigd dit besluit niet te zullen erkennen als Schriftuurlijk-confessioneel, en daarom het kerkverband te zullen verlaten. Men kan een dergelijk besluit niet gehoorzamen. Wanneer de synode, omgekeerd, zou besluiten dat de ambten toch echt niet geopend mogen worden, heeft een ander deel van de kerken duidelijk gemaakt dit besluit ook nu niet te zullen erkennen als Schriftuurlijk-confessioneel en daarom ook nu niet te zullen gehoorzamen. Men kan het niet gehoorzamen.' Een commissie zou daarom verder moeten helpen om nieuwe vormen te doordenken en zo het gesprek eerst op het onderliggende niveau voort te zetten, rond de echte kernvragen. De commissie verwoordt dit als volgt: 'Stel de vraag naar de fundamenteën en toekomst helder, beslist, duidelijk, vrijmoedig,



intensief, vurig, geduldig, liefdevol, open, bescheiden, kwetsbaar, behoedzaam en voorts zoals het past bij de navolging van Christus aan de orde.'

De commissie wijst er ook op dat de synodeleden elkaar eerlijk moeten bevragen of het dit alles nog waard is en in hoeverre het zinvol is. Er is ook sprake van vermoeidheid binnen de kerken. Maar volgens de commissie is het van groot belang om met elkaar voor Gods aangezicht in gesprek te gaan over de fundamente van het kerkverband.

Fundamenten

Het gesprek moet dus gaan over de fundamente van het kerkverband. Dat is voor de commissie voorbereiding convent duidelijk geworden in de aanloop naar, tijdens en na afloop van het convent. Daarmee wordt bedoeld dat we verder nadenken over wat ons als kerken nu samenbindt.

Is het voldoende als we elkaar als broeders en zusters van Christus erkennen en maakt dit dat we elkaar ook binnen het kerkverband kunnen aanvaarden? Of is er om kerkelijk in een kerkverband samen te leven meer nodig? Wanneer aanvaard je elkaar als christen en wat is er nodig om zinvol een kerkverband te kunnen onderhouden?

Om het wat concreet te maken waar het in deze vragen om gaat kan een voorbeeld uit de praktijk helpen. Ongetwijfeld hebben velen van u weleens meegemaakt dat er op de camping of op het vakantiepark een (zang)dienst wordt georganiseerd. In zo'n dienst kun je een diepe verbondenheid ervaren met medebroeders en zusters. Tegelijk vorm je dan niet samen een kerkverband. Daar is meer voor nodig. Het gesprek wat gevoerd moet worden is in hoeverre de vragen rondom bijvoorbeeld vrouw en ambt bepalend zijn voor die eerste vorm van verbondenheid en/of voor die tweede vorm van verbondenheid.

Het zijn dit soort 'spannende' panelgesprekken die ons verder kunnen helpen.

Het rapport van de commissie kerk-zijn kan bij dit gesprek behulpzaam zijn. Deze commissie is aan het begin van de synode van Dordrecht-Nunspeet 2019-2022 ingesteld om diezelfde synode te helpen in de impasse waarin de besprekingen terecht waren gekomen. Ze heeft een waardevol rapport geschreven. Tegelijk is er meer nodig, omdat door het convent scherper is geworden waar het in het gesprek om moet gaan.

Commissie

De synode heeft dit besluit overgenomen. Deze commissie toekomst kerkverband bestaat uit ds. F.W. van der Rhee (Veenendaal-Pniël), ds. R.G. den Hertog (Amsterdam-Amstelgemeente), ouderling T.A. Meijboom (Werkendam), ouderling P. Raven (Hoogeveen) en ds. J.G. Schenau (Nunspeet). Deze broeders zijn begonnen met hun werkzaamheden. Er wacht hen geen kleine en gemakkelijke opdracht. Daarom hebben ze het gebed vanuit onze kerken ook hard nodig.

Albert-Jan Dorst, Surhuisterveen

Zie voor het videoverslag van het convent de website van onze kerken.

Biografie van God en mensen

'Eenvoudig' bijbellezen en onderzoek naar het ontstaan, de achtergrond en de betekenis van bijbelteksten lijken soms heel verschillende werelden. Maar dat hoeft niet zo te zijn. In principe sluiten ze elkaar niet uit. Wetenschappelijk onderzoek kan juist heel verrijkend zijn voor het gesprek over God en geloof.

Dr. Eep Talstra, emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit, heeft een mooi boek geschreven over geschiedenis en hergebruik van bijbelteksten. Bijbelwetenschappers doen daar onderzoek naar, soms 'op de vierkante centimeter'. Dit onderzoek kan heel dienstbaar zijn aan het verstaan van de wijze waarop God met het oude Israël en de eerste christenen is omgegaan, en hoe Hij met mensen vandaag omgaat. In dit 'verhaal van God en mensen' staan lichte en donkere bladzijden. 'Precies lezen' maakt het verhaal dat in de Bijbel wordt verteld, overtuigend, aldus Talstra.

Gesprekken over theologie en christelijk geloof hebben pas echt zin als we de Bijbel en God zelf aan het woord laten.

Nieuwsgierigheid

Talstra onderstreept dat we eerst vanuit een 'onbekommerde nieuwsgierigheid' bijbelteksten moeten analyseren en aandacht moeten geven aan de geschiedenis daarachter. Het is passend als we niet vooraf al onze mening ventileren, maar pas daarna een eigen reactie daarop geven en vragen stellen over God en geloof. Talstra pleit voor ambachtelijk bijbelonderzoek, voor

professionaliteit. Hij bespreekt daartoe een aantal voorbeelden van teksten die vaak veel discussie oproepen, lang voordat ze goed zijn gelezen. Er wordt bijvoorbeeld uitgebreid discussie gevoerd over de vraag of God kwaad wil terwijl de desbetreffende bijbelteksten nauwelijks zijn onderzocht. Dan wordt geen recht gedaan aan de Schrift. Er is nauwkeurige exegese nodig. Talstra benadrukt dat woorden van God die zijn opgeschreven door bijbelschrijvers, steeds zijn doorgegeven. Nieuwe generaties hebben deze woorden ontvangen en op hun eigen tijd en situatie toegepast. Zo zijn deze woorden steeds hergebruikt. Ook dat kunnen we in de Bijbel terugvinden. Het hoort bij de manier van het spreken van God. De overlevering van teksten en het hergebruik daarvan is een van de manieren waardoor Hij mensen aanspreekt. Daardoor is er verscheidenheid in de Bijbel en schuren teksten soms met elkaar. Dit is geen zwakte van de Bijbel, maar hoort bij zijn karakter als 'levensverhaal' van God en mensen. De vele soorten bijbelteksten geven op hun eigen manier uitdrukking aan diverse episoden en ervaringen uit dit verhaal.

Zelfstandige plaats

Talstra brengt bovendien naar voren dat we bij het lezen van de Bijbel goed moeten letten op het handelen en spreken van God zelf. God heeft in de desbetreffende bijbelteksten een zelfstandige plaats. Dat klinkt voor ons vanzelfsprekend, maar is in de bijbelwetenschappen vaak niet vanzelfsprekend. Daar wordt doorgaans gezegd dat we God alleen maar kennen via de bijbelschrijvers en via het spreken van het oude Israël en de eerste christelijke gemeenten. Dan wordt het spreken en handelen van God zelf naar de achtergrond gedrongen. Talstra onderstreept echter de eigen, zelfstandige plaats van God in de Bijbel. Als we de Bijbel lezen, moeten we serieus luisteren naar wat God zelf daarin zegt en niet direct roepen dat zijn spreken de weergave is van wat mensen ervan hebben verstaan. Dat laatste speelt ook mee, maar al-



Iereerst moeten we het spreken en handelen van God zelf serieus nemen en daar nauwkeurig naar luisteren. Het nadenken over dit spreken en handelen begint bij de bijbelteksten, niet bij onze godsdienstige voorstellingen. Gesprekken over theologie en christelijk geloof hebben pas echt zin als we de Bijbel en God zelf aan het woord laten.

Soms komt God zelfs op beslissingen terug en herneemt Hij zich.

Verandering

In de Bijbel komt naar voren dat God een eigen rol heeft. Talstra spreekt over 'biografie'. Deze biografie tekent een geschiedenis. Deze geschiedenis bevat gebeurtenissen en woorden die niet altijd met elkaar overeenstemmen. De Bijbel beschrijft allerlei soorten 'reacties' en 'emoties' van God die wij als mensen herkennen. Soms komt Hij zelfs op beslissingen terug en herneemt Hij zich. Dan blijkt dat Hij een andere positie inneemt en 'verandert'. Bij de Sinaï gaf God de opdracht een ark te maken, maar via Jeremia verklaart Hij dat de ark na de ballingschap niet opnieuw wordt gemaakt en zelfs niet meer ter sprake zal komen (Jer. 3:16). Zo zijn er meer voorbeelden.

Deze verandering in het handelen en spreken van God moeten we laten staan, aldus Talstra. We doen geen recht aan de Schrift als we daarop direct het filter van onze gedachten (en onze dogmatiek) leggen. We hebben de neiging teksten over het handelen en spreken van God te benaderen vanuit onze eigen voorstellingen, bijvoorbeeld met teksten over zijn opdracht aan Israël om vijanden uit te roeien.

Sommigen keren zich vanwege deze teksten van God af. Anderen stellen dat deze opdrachten niet echt zijn, maar een literair product uit latere tijd om de Israëlieten te waarschuwen tegen omgang met vreemde volken en hun afgoden. Weer anderen (zoals bijvoorbeeld Calvijn) menen dat dit verschrikkelijke geweld dienstbaar is aan een hoger doel en een uitzondering is. Maar we doen geen recht aan de Schrift als we onze theologie op die teksten leggen en haar willen opschonen. Tegelijkertijd is afzien van een verklaring ook wel wat mager. Talstra wijst erop dat de desbetreffende teksten in een 'biografie' staan. Daarin lezen we dat Gods eerdere omgang met Israël (een 'radicale agenda') is veranderd omdat in de loop van de geschiedenis gebleken is dat het project van 'een heilig volk wonend in het beloofde land' niet tot stand is gekomen. We lezen dan in deze 'biografie' dat God toch doorgaat met zijn volk, maar dan op een andere manier. Zo stelt Talstra dat lastige teksten een deel zijn van een episode, een traject in een veel langere reis.

Talstra heeft een boek geschreven met mooie voorbeelden van Schrift-met-Schrift-vergelijken. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor zorgvuldige exegese en recht doen aan het eigen spreken van God in de Bijbel.

D.J. Steensma, Feanwâlden



N.a.v. Eep Talstra, *De Bijbel als biografie van God en mensen. Geschiedenis en hergebruik van teksten*, Amsterdam University Press: Amsterdam, 2024, 320 p., €29,99, ISBN 978 94 645 6204 0

Foto: etcbc.nl



Gelukzoeker

Het boekje dat voor me ligt is actueler dan ooit. De schrijver is Gor Khatchikyan die in de negentiger jaren van de vorige eeuw met zijn ouders en broer uit Armenië naar Nederland is gevlucht. Hij is dan twaalf jaar oud en heeft een leuk leven met vrienden, voetbal en pianolessen. Zonder te worden ingelicht – het risico dat deze geheime missie bekend zou worden bij de overheid is te groot – wordt hij meegenomen op de vlucht, die zijn ouders noodzakelijk vinden. Het predicaat 'gelukzoeker' klopt volgens hem niet. Eerder zou je het naar zijn mening 'ongelukzoeker' kunnen noemen. Zo leuk is het echt niet om vluchteling te zijn. Gor beschrijft de jaren dat hij van de ene onzekere situatie in de andere komt, de gang via de verschillende opvangcentra, de wanhoop en het verdriet dat met de vele afwijzingen gepaard gaat, maar ook de dankbaarheid voor het hier mogen zijn en zijn vertrouwen op God. Het zal goedkomen! Het generaal pardon voor 26000 asielzoekers wordt in 2007 ook aan zijn familie verleend. Hij is dan acht jaar in Nederland en inmiddels begonnen aan de studie geneeskunde.

Het pardon is pure genade, ervaart hij. De titel van dit boek ziet onder meer op zijn deelname aan een televisieprogramma van de VPRO (Premier gezocht) dat door Gor wordt gewonnen. Inmiddels hebben we hem ook leren kennen door zijn deelname aan het programma Frontberichten, dat in de coronatijd werd uitgezonden. Inmiddels is hij afgestudeerd arts. Khatchikyan geeft in zijn boek de door een behoorlijk deel van onze bevolking verguisde vluchtelingen, die anoniem verblijven in allerlei opvanghuizen, een gezicht. Het zijn mensen met een verhaal en gevoelens. Ook Gors situatie was uitzichtloos, maar hij leerde goede mensen kennen. Zijn verhaal inspireert om, daar waar het maar kan, aandacht en liefde te hebben voor mensen, die het moeilijk hebben.

Nel Noppe, Tzummarum

N.a.v. N.a.v. Gor Khatchikyan, *Gelukzoeker. Van generaal pardon tot Premier gezocht*, Gideon: Hoornaar, 20227 [2015, 120 p., € 20,05, ISBN 978 90 5999 091 3

Als een knoop in een knoopsgat



Met deze uitdrukking typeerde dr. Henk de Jong de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament. Niet hetzelfde, maar wel helemaal bij elkaar horend. Dr. Henk de Jong (1932-2023) heeft lange tijd gewerkt als studiebegeleider van de Nederlands-gereformeerde theologieopleiding. In zijn leven en werk heeft hij altijd de continuïteit benadrukt tussen het Oude en Nieuwe Testament. In deze herdenkingsbundel schrijft een vijftal collegae over het werk van Henk de Jong en dan met name over hoe hij Christus zag in het Oude Testament. Het zijn vijf zeer leeswaardige bijdragen (onder andere van onze eigen hoogleraar prof. dr. H.G.L. Peels). In het tweede

deel van het boek zijn een aantal bijdragen van Henk de Jong opgenomen. Voor wie een beetje thuis is in het werk van De Jong zijn de thema-tieken wel bekend. Toch bieden deze artikelen opnieuw veel moois.

Jurrian Oosterbroek, Dronten

N.a.v. N.a.v. Jaap Dekker en Kasper de Graaf (red.), *Christus in het Oude Testament. Henk de Jong over de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament*, Buijten & Schipperheijn Motief: Amsterdam, 2024, 189 p., € 24,95, ISBN 978 94 6369 267 0.

Canon



In 2004 ontstond de Protestantse Kerk in Nederland (de PKN). De Nederlandse Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk fuseerden op 1 mei van dat jaar. Dat is dit jaar dus twintig jaar geleden, en daarom volgens verschillende mensen reden om een boek te schrijven over het protestantisme in Nederland in de breedste zin van het woord. In 49 hoofdstukken wordt ingegaan op heel verschillende onderwerpen. Een heel stuk geschiedenis: wat zijn protestanten nu eigenlijk, hoe zit het met luthers en calvinisten, wat gebeurde er op de synode van Dordrecht in 1618-1619 en hoe komt het dat er zoveel verschillende kerkverbanden zijn in Nederland? Wat zijn typisch kenmerken van (en verschillen in) protestantse kerkdiensten: wat wordt er gezongen, wat wordt er verkondigd, welke bijzondere gebeurtenissen vinden er plaats,

en ook: welk kerksnoep wordt gegeten? Het boek geeft een mooie inkijk in de gebruiken binnen de PKN, maar kijkt ook breder dan alleen dit kerkgenootschap. Het is door de korte hoofdstukken goed en snel leesbaar, ook staan er veel afbeeldingen in. Wie het interessant vindt om over kerkmuren heen te kijken en te leren over de historische en hedendaagse gewoonten en geloofsbeleving in de breedte van het protestantisme kan bij dit boek goed terecht.

Sjors Bulten, Nieuwe Pekela

N.a.v. N.a.v. Marusja Aangeenbrug (red.), *Canon van het Nederlandse protestantisme in 7 x 7 vensters*, KokBoekencentrum uitgevers: Utrecht, 2024, 160 p., € 20,00, ISBN 978 90 4354 107 7

Een kerk die knielt



Het boek is al even geleden geschreven, maar nog steeds actueel. In veel recensies gaat het over de kerk die meer nederig en opener zou moeten zijn naar binnen en naar buiten. Toch denk ik dat de schrijver met name de kerkméns op het oog heeft. Immers daar begint het en daar gaat het soms knellen. Want hoe nederig en hoe open naar de ander ben ik zelf, wanneer de ander in allerlei opzichten wat anders is dan ik gewend ben. Gaat het om onze, lees mijn, tradities, gewoonten en serieus gemeente overtuigingen, of zijn we bereid om een stap naar de ander te zetten in vol vertrouwen op de onderlinge herkenbaarheid in het volgen van de Here Jezus? Met als gevolg dat de kerk als geheel een uitstraling krijgt die uitnodigt om erbij te willen horen. En is dat niet waar het om gaat? Daarom een aanbeveling voor het lezen en gebruiken van dit boek met een paar vragen om alvast eens over na te denken: Hoe gaan wij om met de schapen in onze gemeente die wat afdwalen, die kritische vra-

gen hebben, teleurgesteld zijn, struikelen, zich niet begrepen voelen, die niet tot de 'succesnummers' behoren? Kortom: Is de gemeente een veilige en vertrouwde plaats waar het goed toeven is? Het boek is opgedeeld in praktische hoofdstukken, daardoor ook goed als groep te bespreken. Elk hoofdstuk heeft een doordenkvraag en een aantal gespreksvragen.

Art van der Molen, Bierum

N.a.v. N.a.v. John Lapré, *Een kerk die knielt. Pleidooi voor nederigheid*, Ark Media: Heerenveen, 160 p., € 14,99, ISBN 9789033801723

Dovendiensten

zondag 15 september 10.00 uur

Groningen, 's Heeren Loo
ds. K. Smit – tolk, heilig avondmaal

zaterdag 21 september 15.15 uur

Hoogeveen, Het Oor
ds. E. Krooneman

zondag 22 september 10.00 uur

Dedemsvaart, CGK Immanuelkerk
ds. M. Visser

Classis Groningen

Op dinsdagmiddag 1 oktober a.s. zal, zo de Heere wil, de najaarsvergadering van de classis Groningen plaatsvinden. De vergadering wordt gehouden in het gebouw Eben Haëzer van de CGK Ulrum (Asingastraat 43).

De aanvang is 13.30 uur. Stukken en lastbrieven voor deze vergadering graag uiterlijk 7 september a.s. aanleveren via: classisgroningen@gmail.com.

De gemeenten van Delfzijl, Groningen en Kantens dienen ook een diaken af te vaardigen. *Secretariaat classis Groningen, p/a Sportlaan 3, 9663 EV Nieuwe Pekela.*

Zingend naar de zondag

Op zaterdag 21 september a.s. start een nieuw seizoen 'Zingend naar de zondag' in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Tijdens deze zangavond zal het Christelijk Koor Vox Laude o.l.v. Harold Kooij hun medewerking verlenen. 'Zingend naar de zondag' wordt georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden



en begint om 19.00 uur (samenzang vanaf 18.45 uur) en is vrij toegankelijk. Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.

Orgelconcert Drogeham

Op D.V. zaterdagavond 5 oktober a.s. hoopt Jan Peter Teeuw uit Ridderkerk-Slikkerveer een orgelconcert



te geven op het mooie Nijssse orgel in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Lytse Wei 22 te Drogeham. Het belooft 5 oktober in Drogeham een mooi concert te worden met een afwisselend programma waarin ook samenhang opgenomen is. De aanvang is 20.00 uur. De entree is € 10,00. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Iedereen is van harte welkom.



Kom op adem in De Herberg

In de bosrijke omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan bij je plek in je familie of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij pastoraal diaconaal centrum De Herberg te Oosterbeek. In november 2024 vinden de volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats: van 20-22 november: 'Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door overlijden', en van 25-27 november: 'Mijn familie en ik – voor als de relatie in of met je familie een last is voor je'. Met een kleine groep ervaringsgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Bij een open Bijbel samen in gesprek zijn, geeft herkenning en erkenning. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten

van de prachtige omgeving van De Herberg. Je hebt een eigen kamer. Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar komopadem@pdcdeherberg.nl.

De Hoop lotgenotengroep

Vanaf september start De Hoop met een lotgenotengroep voor mensen die iemand hebben verloren aan zelfdoding. De startavond is op dinsdag 10 september a.s. en vindt vervolgens elke maand plaats op een dinsdagavond van 20.00-21.30 uur bij een locatie van De Hoop in Dordrecht.

Bijbelcursus Evangelisch College

Met ingang van het studiejaar 2024-2025 wordt de EC-Bijbelcursus uitgebreid met zeven nieuwe leslocaties. Er zijn dan 54 plaatsen in Nederland waar de cursus gevolgd kan worden. Met onze EC-Bijbelcursus ga je door de héle Bijbel heen, boek voor boek, met relevante achtergrondinformatie. De hele maand september zijn alle lessen op alle locaties gratis te volgen voor wie zich vrijblijvend wil oriënteren. Meer informatie is te vinden op de website van het Evangelisch College: www.evangelisch-college.nl/ec-bijbelcursus.

Webinar adventsproject

Doe jij de kindernevendienst of kinderkerk in jouw gemeente en wil je je tijdig voorbereiden op advent en Kerst? Meld je dan aan voor het webinar 'Bestemming Betlehem' van kindermethode *Bijbel Basics*. In een half uur helpt het Bijbelgenootschap je op weg. Het webinar wordt gehouden op 12, 16 en 18 september van 20.15-20.45 uur.



Mannenkoor Patrimonium

Na een fijne viering van het negentigjarig jubileum van ons koor op zondag 28 april j.l. in een kerkdienst in de *Kurios*-kerk start het Christelijk Leeuwarder Mannenkoor op dinsdag 3 september a.s. haar repetities weer op. Op 7 mei namen we na een dienstverband van zes jaar afscheid van onze dirigent Annejaap Sol-

daat, die wat meer tijd voor zijn gezin wil nemen. Hij had vijf koren onder zijn hoede; wij vinden zijn besluit erg jammer, maar respecteren zijn beslissing. Gelukkig was onze oud-dirigent Joop de Jong bereid het dirigeerstokje van hem over te nemen! Het koor ziet zich graag versterkt met nieuwe leden: U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend eens een repetitie bij te wonen. Onze repetitieavond is op dinsdagavond van 19.45-21.45 uur in het kerkgebouw van het Leger des Heils, Wollegaastdam 1, 8918 GT Leeuwarden. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.clmpatrimonium.nl. U kunt eventueel ook contact opnemen met Aebe Tuinenga, tel. 06-53146855.

Orgelconcert Farmsum

Op zaterdag 14 september a.s. bespeelt Sietze de Vries het Lohman-orgel in Farmsum. Voor meer informatie zie ook: www.sietzedevries.nl. Het programma bestaat



uit diverse composities van J.S Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, A.G. Ritter en L.J.A. Lefébure-Wely. Het concert wordt afgesloten met een Improvisatie van de concertgever, altijd iets om naar uit te zien. Het concert begint om 20.00 uur en de entree is € 10,00.

Israël-zangavond Sneek

Op woensdag 18 september a.s. is er in Sneek een zangavond met een overdenking van spreker ds. Henk Poot namens Christenen voor Israël. De muzikale medewerking wordt verleend door het christelijk mannenkoor 'Ons Genoegen' uit Heeg. De bijeenkomst vindt plaats in het Witte Kerkje NCGK, Julianastraat 3, 8601 GP, Sneek. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Beroepingsnieuws

Beroepbaar

Kand. J. Verschoof te Gent (België),
tel. 06 55015778, e-mail jelisverschoof@hotmail.com.



Werken (en wonen)
waar liefde woont

Wil jij op je werk een zegen zijn voor anderen?
Kom werken in woonzorgcentrum Uitzicht in
Vlaardingen!

Woon je ver weg? Geen probleem, want bij
Uitzicht kun je als (leerling) verzorgende IG of
verpleegkundige tegen een schappelijk tarief een
appartement huren! Een mooie uitvalsbasis voor
Rotterdam en Hoek van Holland.

Nieuwsgierig?

Check www.cedrah.nl/werkenbij of neem
contact op met recruiter Annemarie:

06 21 13 68 91

amlommers@cedrah.nl

Cedrah
Wonen · Zorg · Dienster

Haaruitval?

Gebruik onze
natuurlijke CML-
complex en geef uw
haar een boost!



www.suripanal.eu | 06 23 73 47 54

Organisatieservice

Direct actie

App of bel:

06-407 659 42

- > Websites
- > Fotografie
- > Marketing
- > Ontwerp

Één adres en aanspreekpunt voor
de huisstijl en marketing van uw
bedrijf, stichting of instelling.



organisatieservice.nl



Cadeau-
uitvoering
€ 9,95

Dan ken ik
(n)iets van
het kruis

Indrukwekkende uitspraken van
Amy Carmichael
over de betekenis van het kruis
in het leven van een gelovige.

+31 (0)318 - 484 074
www.drukkerij-amv.nl

AMV grafimedia
+Buijten & Schipperheijn



Bezoek onze
showroom
op afspraak

0577 491 189



WAARDEER
VERRAS
MET MOOIERR

Hoe ga jij je relaties en personeel waarderen?

Wij helpen jou met verrassende geschenken en
waardevolle, op maat gemaakte pakketten.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs.
Of stel je pakket online samen op www.mooierr.nl.

Relatiegeschenken | kerstpakketten

Gratis
magazine

mooierr

Eispeterweg 71^p | Uddel | 0577 491 189

